



“Word niet gelijkvormig...”

JV-avond 16 maart 2008

2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Het is moeilijk om anders te zijn dan anderen. Toch roept God ons op in **Romeinen 12** vers 2 om als christenen anders te zijn dan de wereld om ons heen. Je zou dit kunnen vertalen door te zeggen dat we ons leven niet langer moeten laten bepalen door de wereld om ons heen. De bijbelstudie van vanavond gaat dan ook over anders zijn dan de wereld om je heen. Aan de hand van teksten uit het bijbelboek Daniël willen we hier samen over nadenken.

Het is de bedoeling dat je deze twee vragen kort beantwoord.

- Op welke punten ben je als christen anders dan niet-christenen?
- Herken je jezelf in de kameleon, de rups of de vlinder?

Lees met elkaar de volgende tekst: **Daniël 1: 1,3,5,8,9**

1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.

3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.

5 De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijsen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

8 Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijsen en de

wijn van de tafel van de koning te onthouden. 9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was.

BEPROEVING

Daniël weigerde de wijn en spijsen van de koning en vroeg of hij in plaats daarvan water en groente mocht eten.

- Waarom zou Daniël niet van de spijsen en de wijn van de tafel van de koning willen eten en drinken?
- Daniël neemt een risico door dit te vragen. Neem jij ook wel eens risico's in je christen-zijn of herken je je meer in de zin: “Ik doe maar net of ik iemand anders ben, omdat ze de persoon van binnen vast niet leuk genoeg vinden.”
- Voel je je geaccepteerd als je uitkomt voor je geloof tegenover niet-christenen?

10 Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt

dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’

De hoofdeunuch zet Daniël onder druk. Hij is bang dat de koning hem de schuld zal geven wanneer Daniël er minder goed uit zal zien (het schoonheidsideaal had ook toen al een belangrijke plaats in de samenleving). Hij hoopt door zijn woorden Daniël van gedachten te kunnen veranderen.

- Voel jij je ook wel eens onder druk staan net zo te zijn als je familie/ vrienden/ klasgenoten?

- Hoe ga je daar mee om?

Daniël en zijn vrienden worden nog meerdere malen onder druk gezet door de koning. God schonk hen echter wijsheid, kennis en verstand (vers 17), zodat Daniël een manier vond om volgens Gods wil te leven in een land dat niet in zijn god geloofde.

VERTROUWEN

Kennen jullie allemaal het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil? Zo niet, lees dan Daniël 6. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen omdat hij bidt tot God, terwijl de koning dit in een wet verboden heeft. God redt Daniël echter in de leeuwenkuil door de bekken van de leeuwen gesloten te houden.

- Durf je op God te vertrouwen dat Hij bij je zal zijn, hoe anderen ook over je zullen denken? Waarom wel/niet?
- Als we aan je ongelovige vrienden zouden vragen of je een kameleon, rups of vlinder bent, wat zouden zij dan antwoorden?
- Ben je tevreden met dat antwoord of zou je er iets aan willen veranderen?

Even terug naar de kameleon. Er is eens een experiment geweest met een kameleon, waarbij het diertje op een plaid van Schots geruite wol werd gelegd. De kameleon kon de spanning van de wisselende kleurpatronen niet verdragen en spatte uiteen.

Een kameleon-christen ervaart een bijna ondraaglijke spanning, maar komt, in tegenstelling tot de rups-christen, niet tot ontplooiing.

- Denk met elkaar na over bovenstaand experiment. Wat zouden ze bedoelen met de ondraaglijke spanning en wat houdt die ontplooiing in?

Waarom zouden we op God moeten vertrouwen?

Romeinen 8:32; 'Zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?'

Als dat geen liefde is... En dat is niet het enige dat God voor ons gedaan heeft. Hij schonk ons de Heilige Geest die we als krachtbron mogen zien om het geloof en vertrouwen in God mogelijk te maken.

- Sluit de bijbelstudie met elkaar af in gebed.
 - Vraag of de Heilige Geest je wilt helpen om jezelf te kunnen zijn bij niet-christenen.
 - Vraag om groei van kameleon naar rups en van rups naar een prachtige vlinder.