



# DORST

JV-seizoen  
2008  
2009

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft - Openbaring 22:17

## Bijbelstudie over Nikodemus

26-10-'08

Voor jullie ligt de eerste bijbelstudie van dit seizoen. Zoals jullie weten is het jaarthema dorst en hopen we tijdens elke bijbelstudie een persoon uit te bijbel uit te lichten. Het kan zijn dat dit je eerst bijbelstudie is op deze JV en daarom een korte uitleg. Elke vierde zondag van de maand hebben we een bijbelstudieavond. Tijdens deze avond ga je met je groepje in het gesprek over het geloof. Hieronder kun je de bijbelstudie vinden. Aan het einde van de bijbelstudie vind je een kader waarin de kern van de bijbelstudie staat. We hopen dat jullie met elkaar een gezegende bijbelstudie zullen hebben en van elkaar kunnen leren. Veel succes!  
PS. Het is handig om voortaan elke bijbelstudieavond je eigen bijbel mee te nemen.

## Geloven

Nikodemus is een farizeeër en hij wil een vraag stellen aan Jezus. 's Nachts staat hij bij Jezus voor de deur en stelt zijn vraag.

*Lees Johannes 3: 1-13*

Nu jullie een stuk uit de bijbel hebben gelezen, vind je hieronder enkele vragen die je met elkaar kunt gaan beantwoorden.

- *Wie is een farizeeër ook alweer?*
- *Wat zegt het over Nikodemus, dat hij als lid van de hoge raad, een farizeeër, naar Jezus gaat met zijn vraag?*
- *Waarom zou hij in de nacht gaan?*

Misschien lijkt je zelf ook wel op Nikodemus. Je gaat al je hele leven elke zondag naar de kerk, gaat naar catechisatie, JV enzovoort. In de ogen van anderen lijkt je een christen die alles wel op een rijtje heeft. Maar misschien zit je zelf ook wel met vragen over de dingen die in de bijbel staan, of over God, of twijfel je erg. Doe eens net als Nikodemus en stel je vragen!

- *Stel jij bij jezelf wel eens vragen over Jezus? Zo ja, wat voor vragen?*
- *Praat je daar dan met anderen over?*
- *Naar wie zou jij het eerst toe gaan als je een vraag hebt over het geloof?*

Nikodemus gaat naar Jezus toe omdat hij wil leren van Jezus, hij gelooft dat Jezus hem antwoord kan geven op zijn vragen. Je zou kunnen zeggen dat hij "dorst naar Jezus" heeft.

- *Herken jij hiervan iets in jezelf?*

## Verkondigen

*Lees Johannes 7: 50 en 51*

De farizeeërs hebben in het gedeelte hiervoor een verhitte discussie met Jezus. En ineens neemt dan Nikodemus, een van de farizeeërs, het op voor Jezus!

- *Durf jij je image te riskeren voor Jezus?*
- *Probeer eens het verschil tussen dit gedeelte en het gedeelte van Johannes 3 te formuleren.*
- *Wat zegt dit over Nikodemus?*

## Doen

*Lees Johannes 19: 38-42*

Tot 3 keer toe wordt er in de Bijbel gesproken over Nikodemus. De laatste keer is hier, als hij Jezus gaat begraven. Eerst vraagt hij Jezus en gelooft in Hem, dan neemt hij het voor Hem op en dan hier het laatste: Nikodemus gaat over op actie.

- *Wat stel jij je voor bij 'doen'?*

Je ziet in het verhaal van Nikodemus duidelijk een proces: geloven, verkondigen, doen.

- *Waar sta jij nu? Bij geloven, verkondigen of bij doen? Of ben je nog op zoek?*
- *Ben je tevreden met waar je nu staat?*

Jozef, met wie hij samen het lichaam van Jezus begraaft, was ook een farizeeër geweest die eigenlijk ook "stiekem", net als Nikodemus, tot geloof gekomen was. Nikodemus is dus niet alleen. En wij zijn ook niet alleen. Samen kunnen we aan de slag met onze vragen, twijfels. En we kunnen samen het geloof praktiseren.

Als je nog tijd over hebt, heb het dan met elkaar over de volgende vragen:

- *Als jij net als Nikodemus een vraag kon stellen aan Jezus, wat zou je dan vragen?*

Van Nikodemus kunnen we dus leren dat je met je vragen naar Jezus toe mag komen, dit kan je helpen om dichter naar Jezus toe te groeien, zoals je ziet bij Nikodemus. Tot geloof komen hoeft niet in één keer, maar kan ook een proces zijn. Waar sta jij nu in je geloof? Bij geloven, verkondigen, of bij doen? Of ben je nog op zoek? Ga aan de slag met je vragen en twijfels en krijg net als Nikodemus steeds meer dorst naar Jezus!