



DORST

JV-seizoen
2008
2009

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft - Openbaring 22:17

Bijbelstudie over Elia

22-02-'09

We hebben een kamp achter de rug waar we veel hebben nagedacht over een sprong maken, de keus maken voor God en de dingen die je kunt gaan doen.

Je hebt de laatste dag ook een lijstje gemaakt met actie punten wat we willen gaan doen, om dichterbij God te zijn.

- Hoe zit dat bij jou? Lukt dat lijstje een beetje? Gaat dat een beetje goed? Of val je na kamp weer in een zwart gat, met het ritme dat je daarvoor ook gewoon had?

1 Koningen 18:33-39

33 Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. 34 Toen zei hij: 'Vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit.' Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. 35 Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. 36 Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: 'HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. 37 Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt.' 38 Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op. 39 Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: 'De HEER is God, de HEER is God!'

Elia wil hier aan het volk van Israël laten zien wie Hij dient. Hij weet dat dit teken van God zal komen in het bijzijn van al die mensen. Hij maakt het wonder nog bijzonderder door er zoveel water over te laten gooien, hoe onmogelijker het zou worden, des te meer onder de indruk zou iedereen zijn, maarja, dan moet je wel zeker weten dat het lukt.

- Hoe communiceren God en Elia hier? Welke woorden /gedachtes wisselen ze?
- Wat voor een relatie denken jullie dat Elia met God had dat hij zo deed tegen het volk en de priesters?
- Zouden jullie ook zo op God kunnen vertrouwen, of wou je liever eerst een teken hebben van dat God bij je is?

Het lijkt erop dat Elia volop vertrouwen heeft op God, zijn relatie is super, en hij durft volledig op God te vertrouwen, maar schijn bedriegt. Diezelfde Elia is 1 hoofdstuk later in een heel ander verhaal beland, het is nog niet veel later, en toch zo'n wereld van verschil.

1 Koningen 19:1-4

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' 3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.'

- Hoe denken jullie nu over de relatie van Elia met God?
- Hoe kan het denk je dat hij na zo'n hoogtepunt toch zo in de dip zit? Hij heeft toch wel een wonderbaarlijk trekje gezien van Gods almacht.
- Herken je jezelf in Elia als iemand die ook na een heel mooi iets, toch zo weer een dipje heeft wat betreft de relatie met God?
- Is het weekend voor jou ook een hoogtepunt geweest waar je echt overtuigd was van een God, maar dat je snel daarna weer terugzakt? Of weet je nog ander voorbeeld?

Maar dit stukje gaat verder, het stopt niet bij een Elia die in de put zit, want God komt weer na hem toe.

1Koningen 19:5-8

5 Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.' 6 Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.

Nadat God zo'n groot wonder heeft laten zien, is Hij nog zo goed om weer naar ons toe te komen wanneer we Hem niet meer zien zitten, wanneer wij in de put zitten, wil Hij ons eruit helpen.

- Welke eigenschap laat God zien als Hij je op zo'n moment je weer wil helpen dat je Hem ziet?
- Herken je zo'n moment dat je weer meer van God ervaart, wanneer je in zo'n put zit?

Dus als je op het weekend of op een ander moment helemaal 'vol' was van God, maar even daarna weer zo 'leeg', wil God nog weer bij je komen, en wat een geruststelling, Hij vraagt je zelfs om weer bij Hem te komen:

1Koningen 19:11-12

11 'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.

- Hoe communiceren God en Elia hier? Welke woorden /gedachtes wisselen ze nu?
- 'Welke' God herken jij meer? Die God die grote wonderen doet als jij het vraagt, of die God die in een zachte, vriendelijke bries te vinden is?

Nou is die God wel dezelfde God. Je kunt grote dingen van Hem willen zien, maar misschien kun je ook wel proberen Hem te vinden, in de kleine vriendelijke dingen, want ook daarin is God!