



DORST

JV-seizoen
2008
2009

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft - Openbaring 22:17

Bijbelstudie over bidden

22-03-'09

Vandaag gaan we het hebben over bidden. Zoals je ook in de inleiding hebt kunnen horen bidt ongeveer niemand hetzelfde. Bidden is dan ook iets heel persoonlijks. Toch is het goed om het er met anderen over te hebben. Bidden is namelijk heel essentieel in de relatie met God. Net als in een menselijke relatie is communicatie een van de belangrijkste dingen, zo is het ook in je relatie met God.

- *Bid jij wel eens? En waarom bid je?*
- *Vertel over een positieve ervaring met bidden die je wel eens meegemaakt hebt.*

Er zijn veel verschillen in houding bij bidden. Waarschijnlijk heb jij van jongs af aan geleerd dat je bij het bidden "je handjes samen" en "je oogjes dicht" doet.

Lees nu eens de volgende teksten: 1 Koningen 8: 54, Markus 14: 35 en 1 Timoteüs 2: 8

- *Hoe bidden de mensen hier?*
- *Waarom denk je dat wij nu bidden zoals we nu gewend zijn, met handen samen en ogen dicht?*

Wat we ook gewend zijn is dat we bijna elk gebed afsluiten met de volgende zin:

"Maar niet omdat we het verdienen, maar om Jezus' wil." Of een variatie hierop.

- *Denk met elkaar na over de betekenis van dit zinnetje.*

Lees nu Matteüs 6: 5-8. Jezus zegt hier dat we niet moeten opscheppen met onze "bidkwaliteiten" maar juist naar rustige plekken moeten gaan en eenvoudig moeten bidden.

- *Herken je dat "opscheppen" wat Jezus hier beschrijft ook wel eens in onze tijd?*
- *Waar bid jij?*

Lees nu Matteüs 6: 9-13

- *Wat vind je van dit bekende gebed?*
- *Waarom denk je dat Jezus juist dit gebed als voorbeeldgebed gegeven heeft?*
- *Zijn er dingen die je kunt leren van dit gebed?*

Als we bidden leggen we vaak ons verlanglijstje neer bij God. Daar is ook niets verkeerd aan. God wil ons ook het goede geven waar wij om vragen. Lees Matteüs 7:11 maar.

Toch zijn er dingen waarvoor we bidden, maar die we niet krijgen. Dit kan soms heel moeilijk zijn. Lees Johannes 5: 14-15

- *Wat zegt dit Bijbelgedeelte over dit vraagstuk?*

Een grote troost die we op dit gebied hebben is dat God belooft in de bijbel dat Hij al Zijn beloftes waarmaakt. Lees 2 Korintiërs 1: 20.

Als God Zijn beloftes waar maakt mag je daar ook vanuit gaan in je gebed. Je mag God er ook op aanspreken.

- *Wat vind je hier van?*

Jezus bidt ook. Vaak lees je dat Hij afzondering zocht om te gaan bidden. Hij bidt ook voor ons. Heel duidelijk staat dit in Johannes 17:9, lees dit vers eens door.

Dit zegt Jezus terwijl Hij bidt tot Zijn Vader. Ook in de rest van het gedeelte wordt duidelijk dat Jezus voor ons bidt en pleit bij God.

- *Wat vind je ervan dat zelfs Jezus tot Zijn Vader bidt?*
- *Wat vind je ervan dat Jezus blijktbaar voor ons ook bidt?*

Sluit af met je groepje. Overleg met elkaar in welke vorm jullie willen bidden.