



# DORST

JV-seizoen  
2008  
2009

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft - Openbaring 22:17

## Bijbelstudie over de Heilige Geest

26 april 2009

Vandaag willen we het gaan hebben over de Heilige Geest. In deze bijbelstudie willen we ingaan op het werk van de Heilige Geest en hoe Hij een rol speelt in ons leven. We pakken dus deze week de Heilige Geest als personage.

### Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God. Samen met God de Vader en Jezus de Zoon vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid.

- Wat vind jij van de Heilige Geest?
- Heb jij Hem weleens ervaren? Kun je de Heilige Geest ervaren? Klinkt een beetje eng, als je er nog nooit wat over hebt gehoord..

De Heilige Geest wordt vaak op een apart voetstuk geplaatst. Hij wordt uit Zijn verband gerukt en losgemaakt van Jezus. Dit terwijl Hij onlosmakelijk met Hem verbonden is! Alles wat Hij doet is erop gericht om Jezus te verheerlijken. Wat Hij onder andere doet, vinden we o.a. in Joh. 16:7-11.

### Lees Joh. 16:7-11

Uit dit vers blijkt dat de Geest ons van een paar zaken overtuigt. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is een taak van de Geest, ons overtuigen. Hoe overtuigt de Geest? Door op Jezus te wijzen! We willen hier dieper op ingaan.

### Zonde

Allereerst overtuigt de Geest ons van zonde. De muur die tussen God en ons instaat moet worden afgebroken. Het is echter moeilijk om een zondebesef en schuldbesef te krijgen. Vaak tolereren we zonden in ons leven. We denken vaak dat zonde er bij hoort, zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. En dat klopt ook, zonde zit in de mens besloten. Maar we moeten ervan af! De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 6:23 *“Het loon van de zonde is de dood.”*

- Herken je dat je zonden vaak goedpraat?
- Heb jij weleens de gevolgen van een zonde in je leven gezien?

Dat we zonden tolereren komt omdat we de zonde nooit uit onszelf kunnen kennen. Ze moeten bij ons ontdekt worden door iemand, die ze ons aanwijst. Dit doet de Geest! Hij laat zien wat er in ons leven fout zit. Dit doet via de wet, waaraan we ons kunnen spiegelen. Als we berouw hebben is er vergeving mogelijk. Zondebesef en berouw gaan voor aan vergeving (1 Joh. 1:9). Als je vergeving hebt ontvangen, mag je vertrouwen dat God je er niet meer op aanrekent!

### Lees Matth. 12:43-45

Jezus leert ons dat het gevaarlijk is alleen te vragen om vergeving en niet aan God te vragen of Hij ons heilig en goed wil maken. Als je jezelf schoonmaakt zonder te vragen om de Geest zal de duivel met zijn helpers terugkeren omdat ze graag wonen in een leeg, schoongemaakt huis.

- Wat is eigenlijk heilig leven?
- Bidt jij om vergeving *en* om een heilig leven?

### Gerechtigheid

De Geest laat ons niet alleen zien wat zonde is, maar Hij laat ook zien wat het medicijn tegen de zonde is! Als Hij dat niet zou doen zou als Hij als een dokter zijn die een ernstige ziekte constateert, maar de patiënt verder niet helpt.

Rechtvaardigheid is een van de belangrijkste eigenschappen van God. Hij sticht gerechtigheid door armen en verdrukten te bevrijden en boosdoeners te oordelen en te straffen. Zijn gerechtigheid gaat hand in hand met zijn barmhartigheid (Psalm 103:6-9). God is rechtvaardig omdat Hij gerechtigheid schept. In Jezus schept God

gerechtigheid voor mensen die zich in zonde van Hem hebben afgekeerd. Hieruit volgt dat wij ook gerechtigheid moeten nastreven, dus omzien naar de armen en verdrukten.’

- Hoe zie jij gerechtigheid?
- Probeer jij gerechtigheid na te streven?

### **Oordeel**

De Geest zal ons overtuigen van oordeel. Dit betekent dat Hij laat zien dat de satan geoordeeld is. De satan is door Jezus verslagen. Veel mensen denken dat het oordeel nog zal komen. Het oordeel heeft echter al plaatsgevonden! Op Golgotha. Jij bent vrijgesproken als je in Jezus gelooft.

De duivel is er altijd op uit je moedeloos en neerslachtig te maken. Als hij je herinnert aan zonden van vroeger, kun je hem op zijn toekomst wijzen! Door de Geest kunnen we zijn listen weerstaan.

We hebben nu het aspect van de overtuiging belicht. Wat doet de Geest nog meer in ons leven?

### **Lees Galaten 5:19-26**

Hoe zien we dat de Geest in ons leven werkt? Heel simpel, aan de vruchten ken je de boom.

Het is de Heilige Geest zelf die deze vrucht voortbrengt. In Gal. 5:22 vinden we een indeling:

- Liefde, blijdschap en vrede zeggen iets over onze relatie met God.
- Lankmoedigheid, vriendelijk en goedheid zeggen iets over onze relatie met de ander.
- Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zeggen iets over onze relatie met onszelf.

De werking van de Geest staat heel duidelijk tegenover de werking van het vlees. Liefde tegenover hoererij en onreinheid, vriendelijkheid tegen boosheid en woede enz. Onze geest en ons lichaam zullen altijd werken naar het vlees. We willen de Geest niet gehoorzamen. Als we op onszelf vertrouwen worden we losbandige mensen, die hun grenzen niet kennen. We zullen kiezen voor andere ‘goden’. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, zul je ontdekken dat er in jouw leven ook sprake van is (of is geweest).

- Aan de vrucht herken je de boom. Hoe zit dat in jouw leven, herkennen mensen bij jou de vruchten?
- Wat heeft de vrucht van de Geest met Jezus te maken?

De vrucht van de Geest is dat de Hij ervoor zorgt dat wij het karakter en de kracht van Jezus Christus ontvangen. Dit is een belofte die Hij ons gegeven heeft.

- Wil jij op Jezus (gaan) lijken?
- Denk eens na aan wat jij hebt op moeten geven wanneer je Jezus bent gaan volgen, of wat je op zou moeten geven wanneer je Hem wilt gaan volgen.
- Is dit/likt je dit lastig?

**We sluiten als gewoonlijk af in het groepje. Dit keer is het iets anders. Omdat we vorige keer bezig zijn geweest met bidden, willen we het er deze keer ook bij betrekken. Het is de bedoeling dat je het onderstaande in tweetallen elkaar gaat toe bidden:**

“Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, jou een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat je hem zult kennen. Moge je hart verlicht worden, zodat je zult zien waarop je hopen mag nu hij je geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.”

*Efeziërs 1:17-19*

Daarnaast kun je ook nog een ogenblik stil houden voor persoonlijk gebed, waarin je zonden kunt belijden tegenover God. Hij wil je vergeven! Bidt gezamenlijk om de leiding van de Heilige Geest in deze week, dat Hij zich laat zien!

Als je in Jezus gelooft, volgt daaruit dat je je leven aan Hem mag overgeven. Dit hoeft je niet alleen te doen. God heeft de Heilige Geest gestuurd. Hij wil je helpen om je elke dag weer te keren tot God en je leven naar Zijn wil te leven.