



# DORST

JV-seizoen  
2008  
2009

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft - Openbaring 22:17

## Terugblik a.d.h.v. de Samaritaanse vrouw

24 mei 2009

Het is vanavond alweer tijd voor de laatste bijbelstudie van het JV-seizoen 08|09. We hebben de afgelopen maanden verschillende personages voorbij zien komen. We willen vandaag terugblikken of je wat meer hebt geleerd over personages in de bijbel en alles wat erbij kwam kijken.

De volgende specifieke personen zijn voorbij gekomen:

Nikodemus | David en Jonathan | Noömi, Orpa, Ruth en Boaz | Elia

Daarnaast hebben we een brief aan God geschreven d.m.v. verschillende personages en hebben we het over de Heilige Geest gehad. Misschien zijn er wel personages op de vrouwen- en mannenavond voorbij gekomen die je aanspraken.

- Welke persoon heeft jou het meest aangesproken?
- Lijk je op één van de bovenstaande personages? Of noem een ander personage uit de bijbel.

Deze bijbelstudie willen we lezen over de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Dit staat in Johannes 4:1-42. We lezen het hele gedeelte, en per stukje willen we een vraag stellen die reflecteert op het afgelopen JV-seizoen.

### Johannes 4:1-12

- Ben je er van bewust dat er 'levend water' is?
- Weet je wat dit water is?
- Waar kan je dit water vinden?

### Johannes 4:13-15

- Heb je een verlangen om dit water te drinken?
- Heb je dit jaar aan God om het levende water gevraagd?

Als je geen water drinkt krijg je dorst. Deze dorst gaat pas over, wanneer je drinkt. Het is heel belangrijk dat je blijft drinken en eten. Het is zelfs zo, dat wanneer je niet eet of drinkt dood zal gaan. Ons lichaam heeft dagelijks eten en drinken nodig.

In vers 14 zeggen ze dat je nooit meer dorst zal krijgen als je het water van Jezus drinkt. Hier hebben ze het dan over het geestelijke voedsel.

'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

Je zult een onuitputtelijke bron hebben waar eeuwig leven uit opwelt. Maar om te blijven leven moet je daar wel dagelijks water uit putten.

### Johannes 4:16-19

- Wie is Jezus voor jou?
- Is je beeld in het afgelopen jaar veranderd?

### Johannes 4:20-24

- Heb je in je aanbedding (zingen, maar ook in je levensstijl) hulp ervaren van JV?

### Johannes 4:25-34

- Heb je dit jaar iets over de wil van God geleerd?

Kringleiders: probeer hier door te vragen, vraag terug over kamp etc.

**Johannes 4:35-42**

- Heb je dit jaar iets doorgegeven (als getuigenis van Jezus)?
- Is er iets mee gebeurt?

Als bijbelstudiecommissie hopen we dat je dit jaar God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest hebt leren kennen en een diepere relatie met God hebt gekregen. Daarnaast hopen we dat de personages uit de bijbel je iets hebben kunnen leren en dat je je misschien kan identificeren/spiegelen met deze bijbelse figuren.

Praat met elkaar door over afgelopen jaar. Hoe hebben jullie de vaste groepjes ervaren? Hoe waren de bijbelstudies, hadden jullie er iets aan?

Kringleiders: denk hier ook aan de verwachtingen die je aan het begin van het jaar hebt besproken. Het geloofspunt waar je kringleden staan en hun Godsbeeld.

**Openbaring 22:17**

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!'  
Laat wie luistert zeggen: 'Kom!'  
Laat wie dorst heeft komen;  
laat wie dat wil vrij drinken  
van het water dat leven geeft.

**Johannes 4:14b,15a**

Het water dat ik geef,  
zal in hem een bron worden waaruit  
water opwelt dat eeuwig leven geeft.'  
'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw.

Tip KL: het is leuk als je iets meegeeft aan je kringleden. Je kan hier denken aan een boekenlegger, bijbeltekst of iets wat iemand heeft getypeerd. Wees creatief, maar voel je vooral niet verplicht.