

*Prediker 9 (vers 9): Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven.*

Beste kringleiders,

Deze bijbelstudie is een soort van kennismaking voor de eerste bijbelstudieavond op zondag 27 september. De bedoeling is om nader kennis met elkaar te maken op zowel prive als op geestelijk gebied. Hoe je dit invult mag je grotendeels zelf weten maar hieronder is een leidraad van onderwerpen die je moet behandelen. In welke vorm je dit giet mag je zelf weten (vraag en antwoord, spelletje, kaarten op tafel)

- **Namen leren**

Het is belangrijk dat je alle namen van je groepje goed kent en dat de groepsleden elkaar ook bij naam leren kennen. Dit geheel kun je in spelvorm doen zodat iedereen ook een beetje los komt. (krantenmeppertje o.i.d.)

Vervolgens is het belangrijk dat je op je aanwezigheidslijst invult: de namen van je groepsleden, hun emailadres en telefoonnummer. Dit zodat je hen altijd kunt bereiken om te vragen voor activiteiten of als ze een keer niet zijn geweest.

- **Elkaar prive leren kennen**

Verder is het natuurlijk ook altijd leuk om wat dingen van de ander te weten. Verzin wat leuke vragen of schrijf ze op papier.

- **Verwachtingen van de jeugdvereniging**

Alle leden van je groepje geef je een stuk papier waarop ze hun verwachting op kunnen schrijven. Deze verwachtingen worden vervolgens voorgelezen. Hanneke W. wil deze ook graag gebruiken om een stukje in het contactblad te kunnen schrijven. Zouden jullie deze verwachtingen willen inzamelen en willen mailen naar mij en Laurens dan sturen wij ze door naar Hanneke W. Het is zoiezo leuk om ze in je map te bewaren en ze halverwege of aan het einde van het jaar nog eens tevoorschijn te halen.

- **Geloofspunt**

Waar sta je op dit moment in je geloofsleven? Marleen heeft een tekening gemaakt van mensen op een feestje waarbij ze in verschillende poses staan afgebeeld. Het lijkt op het zwembad van afgelopen jaar. De bedoeling is dat je je identificeert met een personage op het feest en verteld waarom jij zo in je geloofsleven staat. Deze is erg belangrijk voor jou om als kringleider te weten: waar staan mijn groepsleden en waar moet ik eventueel het komende jaar rekening mee houden. Je kunt dan ook gerust doorvragen bij dit punt.

- **Godsbeeld**

Wie is God voor jou? Een open discussie over wie God voor je is en wat je aan hem hebt. Hier mag je ook het jaarthema PUUR FEEST aan koppelen. Zien jullie het geloof als puur feest... Volgende maand zal de bijbelstudie gaan over wie, wat en waarom is het feest.

Succes met alles! Het wordt vast een leuke eerste avond en niet te zenuwachtig zijn!

Praktisch:

- vraag je grote broer/ zus. (je groepje hoeft niet te weten wie dit is)
- stuur kort door hoe de eerste avond was en stuur ook de verwachtingen door naar Laurens en Joanne.