



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven – Prediker 9:9b

Bijbelstudie: Feest?!

25/10/'09

Vorige keer heb je al kennis kunnen maken met het jaarthema van JV dit jaar: Puur Feest. Dit keer willen we gaan kijken wat dat feest met jou persoonlijk, op dit moment, te maken heeft.

Feest?! In de kerk?!

- Voelt naar de kerk gaan als een feestje voor jou?
- Welk christelijk feest geeft jou een feestelijk gevoel?

Waarom/wie is het feest?

5 mei 1945. Heel Nederland viert feest. De vlaggen hangen uit en mensen dansen op straat. 5 jaar lang werd Nederland bezet, maar nu is het vrij! Reden voor een feest. En het was niet alleen 5 mei 1945 feest, maar we bleven onze vrijheid vieren. Tot op de dag van vandaag vieren we Bevrijdingsdag!

Lees Galaten 5:1

- Heb je er ooit bij stilgestaan dat het voor christenen elke dag Bevrijdingsdag is? Probeer je hierover met je groepje een voorstelling bij te maken.
- Voelt het leven (als christen) voor jou als een feest?
- Heb jij wel eens gevierd dat je zonden vergeven zijn? Zo ja, hoe? En zo nee, zou je dat kunnen?

Hoe ziet dat feest er uit?

Waar denk je aan bij "feest"? Dansen, springen, zingen, genieten, maar ook praten en ontmoeten zijn misschien dingen waar je aan denkt. Gaat dit ook op voor het feest waar we het in deze Bijbelstudie over hebben?

Lees Lukas 15:1-23

In de hemel is het feest als iemand zich bekeert! Is het op aarde, bijvoorbeeld in de gemeente, feest als iemand zich bekeert? In de voorgaande stukjes zouden de vrienden, vriendinnen, burens en knechten de mensen op aarde kunnen zijn.

- Herken je dit feestvieren in de gemeente?
- Hoe zou jij dit graag willen zien? Hoe zou jij een feestje willen vieren voor mensen die tot geloof komen?

In Filipenzen 4:4 staat: "Laat de Heere uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd". Een christen moet altijd verheugd zijn. Tenslotte heb je altijd wat te vieren!

Maar christen-zijn voelt toch niet altijd als een feestje.

- Blijkbaar kan de bijbelse blijdschap en vreugde samengaan met verdriet. Hoe zit dat?
- Wat is het verband tussen de woorden "blijdschap" en "dankbaarheid" in het Nieuwe Testament?
- Hoe laat je zien dat je wat te vieren hebt, in je dagelijkse leven? Je staat waarschijnlijk niet altijd te dansen en te springen omdat Jezus weer opgestaan is uit de dood!

Voor wie is het feest?

We hebben al eerder gezien dat we een reden tot feesten hebben. Maar toch vieren we het feest niet voor ons zelf. We mogen op aarde alvast beginnen met het feest dat in de hemel het grote feest zal zijn. Dan is het feest volmaakt, zonder verdriet en pijn zoals op aarde. We vieren feest voor God, om hem te eren voor wat Hij heeft gedaan.

- Hoe kun je feest vieren voor God.

Wij willen samen vieren
Dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden
Zijn rijk van liefde bouwt

Laten we dat feest samen
vieren. Laten we elkaar
opbouwen en bemoedigen.
Want er is reden tot feest!