



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

### **Wat valt er te kiezen?**

Een tijd geleden stond er in de krant dat jongeren/studenten veel keuzestress ervaren. Er moet te veel gekozen worden: je profiel, een studie, welke kleren nét wel of nét niet meer kunnen, enzovoort.

- *Welke keuzes spelen er op dit moment in jouw leven en hoe ga je hier mee om?*
- *Heb je ooit spijt gehad van je keuze? En als je het kwijt wilt: welke keuzes?*
- *Heb je keuzes gemaakt op geloofsgebied? Wat voor keuzes?*

### **Kies jij voor het feest?**

In de vorige studies hadden we het over dat geloven een feest is. Jammer genoeg maakt niet iedereen die keuze. Er zijn dus wel belemmeringen om te kiezen voor geloof.

- *Wat kan die keuze voor geloven belemmeren? En belemmert dat de keuze die jij voor God maakt?*
- *Wat kan het feest voor ons bederven?*

### **Wie wilt het feest bederven?**

We zijn we kort ingegaan op de dief die alleen komt 'om te roven, te slachten en te vernietigen'. De activiteiten van de dief hebben invloed op de schapen, in deze gelijkenis dus op ons. Satan wilt dat we niet voor God kiezen, en als we toch voor God kiezen houdt hij er van om het feest te verpesten. Hij wilt het geweldige werk van God graag beïnvloeden. We gaan nu nadenken over hoe hij dat kan doen.

De studie is uitgebreid en er is veel kans dat je de studie niet af krijgt. Daarom is het handig om even de onderwerpen te bekijken en met de groep te beslissen welke je wilt behandelen! Behandel in ieder geval even de afsluiting!

#### **1: Verpesten van het feest door hoogmoed.**

De eerste die zich tegen God keerde was de engel Lucifer. Uit Jesaja 14 en Ezechiël 28 valt op te maken dat hij door zijn schoonheid en wijsheid hoogmoedig werd, en daardoor viel hij. Hij wilde heersen, en hij dacht dat hij beter was dan andere engelen.

Hoogmoed is iets wat in alle mensen ingebakken zit, we willen vaak beter zijn in alles. Satan weet dit, en hij weet dat hoogmoed ons van God kan afhouden. Lees 1 Petrus 5:1-7.

- *Wat is hoogmoed volgens jou, en wat is nederigheid?*
- *Vind jij het lastig om nederig te zijn? Zo ja, hoezo is het lastig?*
- *Hoe kan hoogmoed de keuze voor God tegen werken?*

Hoogmoed is een zwak punt van veel mensen, zo niet alle mensen. Vaak wordt God door ons afgewezen omdat we denken dat we alles zelf wel kunnen, en we zetten ons zo op de plaats van God. Dit wordt door onze cultuur ook aangemoedigd als onafhankelijkheid en 'je eigen ding doen'. Het kan zijn dat je bang bent om helemaal op God te vertrouwen, omdat je dan het gevoel hebt geen controle meer te hebben. We kunnen ons best zorgen maken om ons helemaal over te geven aan God.

- *Lees vers 7 nog eens. Wat mag je doen als jij je zorgen maakt? En vooral: wat is de reden dat je dat mag doen?*
- *Bespreek met je groep manieren van om te gaan met hoogmoed. En (hoe) wil jij dit in de praktijk brengen?*

#### **2: Verpesten van het feest door middel van afzonderen/isoleren.**

Bij de woorden 'alleen zijn' krijgen mensen vaak het beeld van de persoon die niet wordt geaccepteerd door zijn/haar leeftijdsgenoten. Mensen kunnen zich echter veel vaker alleen voelen:

als je bijvoorbeeld elke persoonlijke vraag beantwoordt met een grapje! Je kan dan het gevoel hebben dat mensen je toch niet snappen.

- *Heb jij je wel eens alleen gevoeld?*
- *Als jij je alleen voelt, denk je dan positiever over geloofszaken of negatiever? Ga je dan meer met God bezig? Waarom denk je dat dit is?*

Een handige strategie van Satan is om mensen zich alleen te laten voelen. Hierdoor kan boosheid richting God ontstaan, en kan het bezig zijn met God verminderen. Daarnaast kan het schaamte geven om over bepaalde onderwerpen te praten omdat je denkt dat je de enige bent met dit probleem (ja, dit is ook een vorm van alleen zijn!). Dit kan ook een hele hoop verpesten.

Lees 2 Korinthe 2:5-11. Vers 5 tot en met 11 schrijft Paulus met het oog op een speciaal persoon (vers 8) die niet meer in liefde wordt aanvaard. Let ook op vers 11B.

- *Is het de bedoeling dat mensen zich alleen voelen? Wat is het resultaat van alleen zijn volgens dit Bijbelstuk? En is dit herkenbaar?*
- *Bespreek met je groep manieren om alleen zijn/voelen tegen te gaan. Bedenk dan ook dat er meerder manieren van alleen zijn bestaan!*

Zoals eerder gezegd is het thema dit jaar 'Puur Feest'. Maar op een feestje alleen zijn is natuurlijk het tegenovergestelde van leuk. We zijn als gemeente van God **EN** van elkaar afhankelijk om het feest te laten slagen. Wat voor een houding vraagt dit van ons allemaal richting elkaar?

\*Tip: luister eens naar 'Casting Crowns - Stained Glass Masquerade'!

### **3: Verpesten van het feest door schuld(gevoel).**

Schuldgevoel is iets wat elk mens wel eens ervaart. Je kan je soms enorm schuldig voelen over zonden die je hebt gedaan. Lees Romeinen 6: 1-14!

- *Wanneer ben je dood voor de wet? En wat moet je daarvoor doen?*
- *Kunnen we schuldig zijn als we dood zijn voor de wet?*
- *Voor welke keuze worden we in dit Bijbelstuk gesteld (hint: lees vers 14). Beantwoord deze voor jezelf, en als je dit wilt kan je dit met de groep delen.*
- *We weten vaak dat we voor God niet schuldig zijn, maar toch voelen we ons vaak schuldig. Kan dit schuldig voelen je geloof beïnvloeden? Zo ja, hoezo kan dit?*

Wij kunnen uit ons zelf de wet niet houden. De mens is schuldig voor God, en God heeft hier de perfecte oplossing voor ons gevonden! Dit is namelijk het executeren van de schuldige mens. In vers drie en vier wordt beschreven hoe de schuldige mens wordt gedood, en dit heeft plaats gevonden aan het kruis! De enige onschuldige mens heeft alle zonden op zich genomen. Door zijn redding te accepteren zijn wij vrij van schuld, omdat onze straf zich dan al heeft voltrokken. Het offer van Jezus was compleet en volkomen, en reinigt ons voortdurend van zonden. Dat is pas genade!

- *Als we ons op een moment schuldig voelen tegenover God, hoe kunnen we hier dan praktisch mee omgaan? En hoe kunnen we elkaar helpen?*

Satan heeft vaak als doel ons, door ons van onze schuld (misschien zelfs uit het verleden) te overtuigen, weer onder de wet plaatsen. We leven echter onder de genade, en daar moeten we ons ook telkens aan herinneren! We mogen Jezus hier dankbaar voor zijn, en dat kunnen we laten zien door van hem te getuigen!

### **Afsluiting**

Er is een persoon die probeert ons feest te bederven, en we hebben net een aantal manieren besproken waarop ons feest bedorven kan worden. Om de dief te kunnen ontmaskeren hebben we God en elkaar nodig! We kunnen God altijd vragen om onze ogen voor Satans plannen te openen zodat we zijn vallen kunnen ontdekken. Door open en 'echt' richting elkaar te zijn kan er ook een hele hoop ellende voorkomen worden, omdat we elkaar dan ook beschermen en steunen! Dank God er dus een keer voor dat we als JV aan elkaar zijn gegeven! En om te eindigen met een keuze: wil je het feest laten verpesten, of laat je de dief jou niet beroven?

**\*Voor het geval dat je even wilt praten, vragen hebt, of graag wilt dat iemand voor je bid kan je natuurlijk de kringleid(st)er en/of de nestoren vragen!**