



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

Wie is Jezus?

De afgelopen twee dagen stonden in het teken van de Kerst. Veel mensen noemen vandaag dan ook wel derde kerstdag. Een dag extra voor familie of vrienden.

- Hoe was jouw kerst?
- Had jouw kerst iets met het christelijk geloof te maken?

Met kerst gedenken we de geboorte van Jezus. Het begin van Zijn aardse leven.

- Wie is Jezus eigenlijk?
- En wat betekent Jezus voor jou?
- Wie is Hij volgens jou?

De wereld zonder Jezus.

Voor ons begint het verhaal van Jezus met het Nieuwe Testament. In het Oude Testament leefde mensen dus zonder Jezus.

- Bekijk het plaatje hieronder. Wat bedoelt te tekenaar met deze tekening te zeggen?
- Via Jezus komen we bij God, maar hoe kwamen mensen in het Oude Testament dan bij Hem?



Laten we eens terug gaan naar God's bedoeling van de aarde.

Tijdens het scheppingsverhaal staat er het volgende over de aarde: 'God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was' (Gen 1 vs 31a).

- Stelling: In het Oude Testament leefden mensen zonder Jezus, daarom kunnen wij vandaag de dag ook zonder Jezus leven.
- Kan jij zonder Jezus?

Lees het verhaal van Noach. Lees Genesis 6: 5-12. God zag dat de mens slecht was en Hij kreeg spijt dat hij mensen had gemaakt. Er is namelijk een overstroming van zonde op de aarde. Alleen Noach vond genade bij de Heer. Daarom besloot God om een grote vloed over de aarde te laten gaan. Hij zorgde voor een overstroming van water.

- De mens is nog steeds slecht. Waarom zal God niet nog eens een zondvloed over de aarde laten gaan?
- Hoe zeker ben je dat God zich aan beloftes houdt?

Geboorte

God zag dat de mens slecht was en nog steeds slecht was na de zondvloed (Gen 8:21b). Maar Hij besloot ook om de wereld nooit meer zo te straffen. God wilde juist de afstand tussen de mensen en God kleiner maakte. Hij maakte zich klein, voor ons. Hij besloot om Zijn Zoon naar de aarde te sturen als mens. God had een plan om ons te redden van onze zonden.

- Kerst en Jezus, waar denk je daarbij aan? Is dat een romantisch feestje? Of een koude kerstmis (kermis;)?)

Waarom houdt God van ons

God stuurt zijn Zoon naar de Aarde. We lazen net dat God de mensen slecht vindt.

- Vind jij de mensen slecht?

- *Alleen Noach vond bij de HEER genade (Gen 6:8).* Noach was niet zo slecht als andere mensen in de ogen van God. Hoe kun jij in de ogen van God goed zijn?
- *Waarom houdt God van ons? Lees Genesis 1:26-27*

Het slaat nergens op als je er over nadenkt waarom God van ons houdt. Waarom wilden jouw ouders kinderen? We zijn Zijn kinderen en daarom houdt Hij onvoorwaardelijk van ons. Hij geeft ons alles. Jezus helpt ons God te vinden en bidt voor ons. Het maakt Hem niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan: als je bij Hem komt is Hij er voor je.

Gods oplossing

Na de zondvloed bleef er zonde. Daarom had God een plan om Zijn kinderen te helpen het eeuwige leven te vinden. God verliet Jezus op de Aarde en liet Hem sterven voor al onze zonde en die van de wereld. Hij werd met Pasen hét offer voor ons allemaal. Hij overwon de dood en stond op om laten zien dat Hij het laatste woord heeft. Daarmee sloeg Hij een brug tussen de wereld en de hemel (zie de tekening) Gods oplossing: Het kruis, de nedergang naar de hel en de opstanding.

- *Waarom zou God zich vernederen om naar de Aarde toe te komen?*
- *En voor wie kwam Jezus naar de aarde?*
- *Maar wat betekent dat nu voor je? Kun je een voorbeeld geven uit je dagelijks leven?*

Afsluiting

Aan God's beloften hoef je niet te twijfelen. God zag dat de mens slecht was en Hij liet vervolgens de Aarde overstromen met water. Hij beloofde dat Hij nooit meer de mens zou straffen. Hij deed juist het omgekeerde. Hij liet Jezus naar de Aarde komen om de mens te helpen én de zonde voorgoed te overwinnen!

Wie is Jezus nu voor jou? Wat heeft Hij voor jou betekend? Hij heeft zich vernedert voor jouw zonden, waarom? Omdat Hij van van je houdt! De vorige bijbelstudie zagen we de duivel je probeert te pakken. Maar vertrouw op Jezus, want Hij helpt je, Lees *1 korintiërs 10: 13* en *Johannes 16: 32-33* maar.

Afsluiting

Aan het einde van een gebed zeggen veel mensen: *'...om Jezus' wil, Amen'*. Hiermee bedoelen mensen niet te zeggen dat de wil van hen ook van Jezus is, maar om te verduidelijken dat ze dankbaar zijn dat ze via Jezus mogen bidden. Dit staat ook in *Johannes 16 : 26-28*

Sluit de avond af in je groepje met gebed. Denk eerst eens met je groepje na wat de wil van Jezus is (WWJD) en bid dan met elkaar hierover. Dank God bijvoorbeeld voor de gesprekken en voor Zijn komst op Aarde. Er zijn genoeg dingen waarover je het met God kan hebben. Probeer deze keer is met z'n allen te bidden in een groepsgebed. Spreek met elkaar af hoe jullie dat kunnen gaan doen.