



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b
Bijbelstudie over Beloften **24 Januari 2010**

Vandaag gaat de Bijbelstudie over beloften. Henno heeft dus net al een belofte voorgelezen, maar dat was er maar eentje uit de hele Bijbel.

- *Wat is precies een belofte volgens jou? Moet iedereen zich daaraan houden? Doe je dat zelf ook vaak?*

- *Weten jullie nog meer beloften te noemen die in de Bijbel staan? Ga eens opzoek. Sla willekeurig een gedeelte open in de bijbel en zoek eens een belofte op. Wat zegt deze belofte? Heeft het ook een betekenis voor jou of je naaste*

Wanneer je de Bijbel door gaat bladeren en opzoek gaat naar verschillende beloften zul je er veel kunnen vinden. Zeker als je gaat zoeken in bijvoorbeeld Jesaja of Openbaring kan het je verbazen wat er allemaal beloofd is. Maar wat kun je nu met die beloften? Waarom zijn ze er en wat moet je ermee doen?

Er zijn verschillende soorten beloften. We willen ze nu in 3 groepen indelen:

De beloften die werden vervuld in het leven tijdens het leven van iemand, beloften die nog niet vervuld waren tijdens het leven van iemand en beloften waarbij het per persoon verschilt of de belofte al is vervuld.

Vervulde beloften

De bekendste vervulde belofte uit de Bijbel is waarschijnlijk Jezus. Hij was al vele malen aangekondigd en kwam uiteindelijk precies zoals was voorspeld/beloofd. Maar er zijn nog meer beloften van God al uitgekomen. Jezus zelf zei toen Hij op aarde was heel veel dingen die later uitkwamen of gebeurden, bijvoorbeeld dat Jezus voorspeld dat Petrus hem drie keer zou verraden.

- *Weten jullie beloften of profetieën van God die al zijn uitgekomen?*

Lees nu samen **Exodus 3:16-21**. Mozes is hier bij de 'brandende braamstruik'. God praat daar direct tot Mozes en zegt hem hoe het gaat lopen.

- *Wat houdt je de belofte in die Mozes krijgt, en hoe reageert hij daarop?*

- *Verwacht je dat als je iets beloofd wordt dat het dan ook wordt gedaan?*

- *Wat maakt dat je een belofte makkelijk/ moeilijk gelooft*

Eerst wil Mozes nog allemaal tekenen en heeft hij allemaal smoezen, maar wij weten nu dat wat God beloofde ook echt gebeurde. Toch kwam Mozes er al wel redelijk snel achter dat het allemaal waar bleek.

- *Besprek met elkaar wat je ervan vindt als je leest over beloften die zijn volbracht. Zijn vervulde beloften nog relevant voor ons?*

Nog niet vervulde beloften

Ook al heel vroeg in de Bijbel doet God beloften. Zo ook in **Genesis 11:27-12:5**. Lees dit met elkaar. God zegt hier tegen Abram dat hij uit het land waar hij woonde weg moet gaan en Hij beloofde aan Abram ook een groot nageslacht en veel aanzien. Voor ons is deze belofte al wel in vervulling gegaan, want Abram kreeg veel aanzien, en zijn nageslacht groeit nog steeds, maar voor Abram was het nog vrij onvoorstelbaar. Hij had zelfs geen kind, en moest al zijn bezit achterlaten. Hoe zou die belofte dan waarheid kunnen worden?

Toch doet Abram wat God vraagt, simpelweg omdat hij de beloften van God gelooft. Dat is de reden dat hij weet dat hij weer een nieuw bestaan zal opbouwen en het dus loont om te vertrouwen op die belofte.

- *Wat vinden jullie ervan dat Abram toch vertrouwt op Gods ontzettend grote belofte?*
- *Zouden jullie er net als Abram er op kunnen blijven vertrouwen als het er niet heel erg op lijkt dat een belofte tijdens je leven uit gaat komen? Waarom niet/wel?*

Persoonlijke beloften

Er staan in de Bijbel ook veel beloften die God doet aan christenen in het algemeen, maar die niet voor iedereen op hetzelfde moment vervuld worden. Lees samen **Romeinen 10:9-13**.

- *Welke belofte komt hierin naar voren?*
- *Spreekt zo'n belofte je aan, of denk je als je zoiets leest meer iets van: 't zal wel'.*

Soms is de belofte niet helemaal voor niets, maar moet je wel aan 'voorwaarden' voldoen. Dat is vooral bij 'persoonlijke beloften'. Het is dus goed om als je zelf beloften vindt in de Bijbel, niet alleen maar te denken dat dat wat beloofd is dus ook zomaar vanzelf zal gebeuren.

- *Is er een belofte die je zelf gelezen hebt, of ergens gehoord hebt, waarvan je denkt, gebeurt dat nou nog?*
- *Zijn er andere beloften die voor jou al vervuld zijn?*
- *Waarom zou je op beloften vertrouwen, je merkt toch heel vaak niets van Gods invloed hier op aarde?*

Hoewel je soms kunt denken dat beloften niet zo interessant zijn, omdat dat wat komen gaat toch wel komt. Kan het soms juist heel motiverend zijn om te lezen wat er allemaal zal gaan komen. Om te mogen 'zien' wat ons te wachten staat. Lees samen **Openbaring 21:1-6**.

Een belofte in het laatste boek van onze Bijbel. En wat voor een belofte. God belooft ons hier heel veel moois voor iedereen die hem liefheeft met heel zijn hart. Hij belooft ons een Feest. Niet even gezelligheid of plezier, maar de eeuwigheid vreugde. "Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was is voorbij." Toch prachtig!

- *Durf jij te geloven in deze belofte, waarom wel/niet?*

God liet bij eerdere beloften gebeuren wat Hij zei en is dus te vertrouwen, dit mag een reden zijn om erop te vertrouwen, dat ook deze belofte wordt waargemaakt. Vertrouw zoals Abram erop vertrouwde dat God met hem meeding. Ook al dacht hij soms dat het toch niet zo ging gebeuren en dat hij moest helpen om de belofte waarheid te laten worden. Toch vertrouwde hij op wat God tot hem zei. De Bijbel is Gods woord!

Afsluiting

- *Sluit in je groepje af door met elkaar te bidden. Neem even de tijd om punten te verzamelen waar allemaal voor gebeden kan worden. Bespreek punten waar je gebed voor wilt, of waar je voor wilt danken.*