



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

'Volg Mij?!'

20-02-2010

Inleiding

Deze Bijbelstudie zal gaan over Jezus volgen. Dat is iets waar je in de kerk best vaak over hoort. Maar wat is dat, en waarom zou je het doen? We willen het vandaag vooral hebben over waarom het zo bijzonder is dat je Jezus mag volgen.

Geroepen om te volgen

Toen Jezus lang geleden langs het Meer van Galilea liep, zag hij daar doodgewone mensen vissen. Die vissers deden daar hun werk, al waren ze vroeger vast wel naar Bet Sefer en misschien ook wel naar Bet Talmud geweest.

- Lees nu eerst met elkaar **Matheüs 4:12-22**.
- *Wat gebeurt hier? Wat zouden Simon en Andreas gedacht hebben?*

Deze mannen kenden Jezus al. Jezus had namelijk al eerder met Petrus en Andreas gepraat en ook al eens in die omgeving gepredikt. Toen Jezus hen riep, wisten zij Wie zij voor zich hadden. Zij volgden hem niet omdat ze in een soort trance waren, maar omdat ze er ook van overtuigd waren dat hun leven voor altijd zou veranderen als zij Hem volgden.

- *Wat laat dit zien over Jezus als Rabbi?*
- *Begrijp jij de reactie van Simon en Andreas? Zou je dezelfde keuze maken?*

Dit waren twee heel gewone mensen die niet eens heel belangrijk waren, gewone arbeiders. Maar toch zei Jezus tegen hen: 'Volg Mij'. Hij vraagt ze niets; Hij controleert niet of ze wel echt zo goed zijn zoals een rabbi normaal deed. Hij wil ze als leerling hebben. Er zit echter wel een 'maar' bij.

- *Wat voor een prijs moeten ze betalen om Jezus te gaan volgen?*
- *Hoe zou jij gereageerd hebben als je in de positie van Simon en Andreas had gestaan?*
- Lees nu ook samen **Matheüs 19:16-22**.
- *Wat vinden jullie hier van?*
- *Wat vraagt Jezus in eerste instantie van de man en wat zou de achterliggende gedachte daarvan kunnen zijn?*
- *Kunnen jullie je wat voorstellen bij die man? Of is het maar een watje dat hij het zo moeilijk vindt om zijn rijkdom op te geven en dat dan niet doet?*
- *Wat betekent het voor ons om alles te moeten 'verkopen en aan de armen geven'?*

Deze man wilde ervan verzekerd worden dat hij eeuwig leven kon hebben. Jezus legde uit dat hij zichzelf niet kon redden door goede daden, die niet voortkomen uit liefde voor God. Deze man had een heel nieuw uitgangspunt nodig. Hij moest ontdekken dat God van hem hield en een bedoeling met zijn leven had. Jezus raakt de jongeman op zijn zwakste plek: zijn rijkdom. Zijn rijkdom was zijn 'god' en die wilde hij niet opgeven.

- *Heb jij ook zo een 'god' die het volgen van Jezus in de weg staat?*

Verdwaald?

Maar ja, dan volg je Jezus. Of: je wilt het wel, maar het blijkt toch lastiger te zijn dan je had gedacht.

- Lees nu met elkaar **Markus 14:32-42**.

Petrus, Jakobus en Johannes mogen verder met Jezus meelopen. Jezus is erg droevig en wil dat er mensen bij Hem waken, maar dan laten de mensen die Hij graag bij zich heeft hem zo in de steek.

- *Kunnen jullie begrijpen waarom de discipelen dit doen?*
- *Doen wat Jezus vraagt, wat was dat nu eigenlijk voor de discipelen? Lijkt dat eigenlijk niet heel simpel?*
- *Waarin kun je het herkennen dat je niet kunt doen wat Jezus van je vraagt? En hoe ga je hier mee om?*

Het alleen doen lukt je niet. Daarom geeft Jezus ons hier een aantal tips waardoor je weerstand kunt bieden aan de verleidingen: 1. Bid tot God (vers 35) 2. Zoek de steun van vrienden en geliefden (verzen 33,37,40,41) 3 richt je op het doel dat God ons gegeven heeft (vers 36).

- *Welke tips pas jij wel eens toe in je dagelijks leven? Wissel met elkaar mogelijke andere tips uit. Iedere persoon heeft een unieke manier hoe hij/zij met God omgaat, en we kunnen dus van elkaar leren.*

Gevonden?!

Petrus viel ondanks Jezus' opdracht om te bidden en te waken in slaap. Hierin stelde Petrus Jezus teleur. Petrus had zelfs nog meer dingen gedaan die Jezus erg teleurstelden: hij had Hem drie keer verraden. Toch wilde Jezus nog bij Petrus komen.

- Lees **Johannes 21:15 tot en met 19**.
- *Wat gebeurt hier? Denk hierbij aan wat in het begin verteld is over rabbi's.*
- *Wat laat dit zien over hoe bijzonder Jezus nog meer is als Rabbi?*

Petrus leven veranderde toen hij besepte wie Jezus was. Zijn beroep was veranderd van visser tot evangelist. Zijn relatie met Jezus veranderde, hij wordt vergeven. Petrus moest zijn ware gevoelens en motieven onder ogen zien, toen hij door Jezus tot drie maal toe werd geconfronteerd. Het was niet genoeg om alleen te zeggen dat hij van Hem hield, Petrus moest ook bereid zijn Hem te dienen.

- *Hoe zou jij reageren als Jezus je zou vragen: Houd je van Mij?*
- *Volg jij Jezus al, durf jij het aan?*
- *Zijn er dingen die je tegenhouden om Jezus te volgen?*

Jezus laat hier zien dat Hij als rabbi ervoor kiest om je gewoon een extra kans te geven. Hij laat zien dat je niet perfect bent en dat je fouten maakt, maar toch zegt Hij tegen jou: 'Volg Mij!'

Bidden

Sluit in gebed deze Bijbelstudie met elkaar af. Overleg met je groepje hoe jullie dit vormgeven.

Bid voor punten die wellicht moeilijk zijn, die je niet begrijpt. Vergeet ook niet te danken voor al het mooie dat wij al hebben en voor wie Jezus is!

Bid bijvoorbeeld of Jezus je kan helpen Hem te volgen en of dingen die jou tegenhouden om Hem te volgen mogen verdwijnen.

Als je n.a.v. deze studie nog wilt door praten kan dat altijd met iemand van de Bijbelstudiecommissie.

Jezus zegt tegen jou: "Volg Mij".
Wat je ook is overkomen de laatste tijd, en hoe vaak je ook al dacht Hem te volgen. Ook nu mag je Hem nog volgen om zo te doen wat Hij graag wil.