



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

## Bijbelstudie Wederkomt 28-03-2010

Het dagelijks leven van scholieren en studenten is erg gevuld. Afspraak hier, af en toe school, enzovoort. Al deze zaken houden ons allemaal bezig.

- Waar ben je op dit moment mee bezig. Wat is er belangrijk in je leven?
- Stel je doelen voor jezelf in je leven. Hoezo kies je voor die doelen?
- Heb je bepaalde doelen in je geloofsleven? Kijk je ergens naar uit.
- Beschrijf eens met elkaar de huidige generatie mens.

Lees 2 Timotheus 3 vs 1-5

- Zie je in deze tekst overeenkomsten met de huidige maatschappij?

### DE Dag

Deze bijbelstudie gaat over de wederkomst. De dag waarop Jezus terugkeert naar de aarde. Dit lijkt misschien ver weg, maar is dat ook zo? In de bijbel wordt de eindtijd beschreven, waar mensen veel vragen bij hebben.

Meteen na de laatste dagen zal de zon verduistert worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen van ontzetting zichzelf op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleedt met macht en luister.

Dan zal Hij de engelen uitzenden en onder luidt bazuïngeschal zullen zij uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen brengen van het ene uiteinde van de hemel koepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten wij ook weten wanneer we dit zien dat het einde nabij is.

- Wat roept deze machtsvertoning bij je op? Roept dit iets anders bij je op?
- Geloof je dit? Of "geloof je het wel"?

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

- Hoe ervaar je dat niemand weet wanneer Jezus terugkomt, behalve de Vader?

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achter gelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moet ook jullie/wij klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het

niet verwacht. (Bron? Zie kader)

- Ben jij hier klaar voor?

Voor deze vraag gaan we terug naar de vorige bijbelstudie. Jezus geeft op deze vraag zelf antwoord. Lees allereerst Marcus 1 vers 14 en 15. Hij geeft een duidelijk boodschap aan de mensen. Bekeert u en geloof het evangelie (*vertaling uit 1951, voor de liefhebbers*)

- Wat wordt er bedoeld met bekeert u? Hoe kan dit praktisch gemaakt worden?
- Wat wordt er bedoeld met geloof?

Iets anders wat Jezus ook zei was; Waarachtig ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het Koninkrijk van God zien. (Wil je het in de context lezen, lees dan Johannes 3)

- Vorige keer ging het al over wedergeboorte. Hoe kijk je nu tegen dit onderwerp aan?

### **Bron?**

We lezen nu een stuk tekst in de studie. Wat vind je van het niveau van de tekst? Is het lastig? Pittige kost? Of is het best aardig te begrijpen?

Wat je net gelezen hebt is letterlijk overgeschreven uit Mattheus 25 vers 29 tot 42.

Had je dat verwacht?

### **Bemoediging**

Een studie als deze kan voor spanningen en misschien verwarring zorgen. De ene denkt, ervaart en voelt iets heel anders dan de ander. Zo zijn wij mensen verschillend van elkaar. Maar voor God doet iedereen ertoe. God bemoedigt jou door de Bijbel en spoort je aan.

- Lees: Ezechiël 36: 22-32

Wie doet dit? God

- Lees: Mattheus 11: 28;
- Lees: Jesaja 55: 6-9;

Vraag en je zal vergeven worden, zoek en je zult vinden.

- Lees: Romeinen 10: 8-11;

Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

- Lees: Mattheus 5: 1-16;

Dus nog een keer:

**Ben jij er klaar voor, als Jezus terugkeert?** (Deze vraag is bedoeld om zelf over na te denken.)

### **Afsluiting:**

Paulus sloot elke brief van hem af met een zegen. Zegeningen spelen in het leven van een Christen ook een belangrijke rol. We willen nu afsluiten met gebed, en we geven als suggestie: sluit het gebed af met de volgende woorden uit 1 tessalonicenzen 5: 23 en 24. Je kan dit ook persoonlijk bidden door uw/u te veranderen in ons.

*Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.*

***Mocht dit je heel erg raken, praat er dan over met mensen die dicht bij je staan. Natuurlijk zijn er kringleders en andere leden die hierover ook met je willen praten.***