



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

Bijbelstudie: "Groeien"

25 april 2010

Als kind werd je steeds groter en wilde je misschien niets liever dan groot worden. Nu ben je inmiddels (bijna) volgroeid. Wat kennis betreft blijf je je hele leven doorgroeien. Je bent op deze aarde nooit uitgeleerd, altijd zijn er nieuwe dingen.

Het begon zo ongeveer met leren praten, inmiddels doe je misschien een opleiding of heb je een baan en leer je nog steeds meer dingen bij.

Deze Bijbelstudie gaat over groeien. Als je voor Jezus hebt gekozen in je leven blijf je namelijk niet stilstaan. Je gaat groeien in je geloof.

Het begint zo ongeveer met leren bidden en bijbel lezen en steeds weer leer je dingen bij. Je blijft groeien.

- *Ben jij de afgelopen periode gegroeid in je geloof? Waarin?*
- Lees Johannes 15: 1-8

In dit gedeelte vergelijkt Jezus ons met wijnranken, Zichzelf met de wijnstok en de Vader is de wijnbouwer. Als je niet dicht bij Jezus blijft val je dus van de wijnstok af en verdor je. Maar dichtbij Jezus ga je steeds meer vrucht dragen.

Toch is het niet altijd even makkelijk:

- *Wat bedoelt Jezus in deze gelijkenis met "snoeien"?*
- *Heb jij een ervaring die je achteraf ervaart als "snoeien"? Zo ja, ben je hierdoor ook meer "vrucht gaan dragen"?*
- Lees Galaten 5: 22, 23

Het doel van ons leven is vrucht dragen. Hiervoor worden we gesnoeid en daardoor gaan we bloeien.

Maar wat houdt dat precies in?

Kijk maar in vers 8.

- *Is God in jouw leven zichtbaar?*
- *Waar in kun jij nog groeien, meer vrucht dragen?*

Groeien onder God

God de Vader is de wijnbouwer. Hij heeft het beste met jou voor en snoeit je, zodat je nog meer vrucht zal dragen. Het is soms lastig om op de momenten dat je gesnoeid wordt, te ervaren dat God het beste met je voor heeft, maar toch is dat zo. Om meer vrucht te dragen, moet een wijnrank gesnoeid worden.

Om meer "vrucht te dragen" in ons leven moet God in ons leven werken. Geef God dus de leiding in jouw leven, want wat Hij met jou van plan is, is mooier dan wat wij ons kunnen voorstellen.

- *Zie jij God de Vader zoals in de gelijkenis? Als de wijnbouwer? Of zie jij Hem anders? Als wat?*

- *Vind jij het makkelijk om God de leiding te geven in jouw leven, of niet?*

Groeien naar God

God de Zoon is de wijnstok. Hij is dichtbij ons komen te staan door naar de aarde te komen. Dit maakt het voor ons mogelijk om heel dicht naar God toe te groeien: Hij wil persoonlijk contact met ons! Bovendien kunnen we groeien door meer op Jezus te gaan lijken. Hij is het grote Voorbeeld.

- *Is God voor jou even dichtbij als een wijnrank bij de wijnstok?*
- *Lees Johannes 13: 12-15*
- *Waarom lijk jij wel/niet op Jezus?*

Groeien met God

Een wijnrank groeit niet uit zichzelf, omdat die zo zijn best doet. Zo is het ook met geloof. Wij kunnen niet op een dag beslissen: "Ik ga groeien in mijn geloof". Daar hebben we hulp bij nodig. Die hulp geeft God ons door de Heilige Geest. Waarover we zojuist in Galaten gelezen hebben, heet niet voor niets "vrucht van de geest".

- *Hoe zie jij de hulp van de Heilige Geest voor je? Hoe werkt dat precies?*

We hoeven dus niet in ons eentje te groeien, maar worden op alle mogelijke manieren bijgestaan door onze Heer.

Maar ook je medegelovigen kunnen je helpen. Denk bijvoorbeeld aan een mentor, iemand die jou kan bijstaan bij het groeien in het geloof. Of gewoon de gesprekken die je met mensen op JV of ergens anders voert, kunnen je helpen om te groeien en niet stil komen te staan.

- *Hoe zou jij anderen kunnen helpen bij het groeien?*
- *Waarom wil jij graag groeien en hoe kun je daarbij geholpen worden?*

Door te groeien in je geloof, groei je niet alleen dicht naar God toe. Je eigen persoonlijkheid groeit ook. Je wordt bij wijze van spreken de verbeterde versie van jezelf, door meer op Jezus te lijken.

Sluit in je groepje af met gebed. Bid bijvoorbeeld voor punten waarin jij nog wilt groeien.