



Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven - Prediker 9:9b

Bijbelstudie Over de bruiloft in Kana

30 mei 2010

Inmiddels is dit al weer de laatste avond van de Bijbelstudieavonden van dit seizoen. Een mooie afsluiting, van het feest dat we gister hebben mogen vieren voor JV. JVwest bestaat tien jaar, en omdat dat wel een feest waard was hebben we de hele gemeente uitgenodigd, hebben we fly'ers uitgedeeld, het in de kerkbode gezet, in de weekbrief laten drukken: Kortom, we riepen het bijna van de daken.

Ook in de Bijbel wordt weleens een groot feest beschreven. Bijvoorbeeld als Jezus op een bruiloft is in Kana. Jezus was daar gewoon als rabbi, terwijl Hij nog geen wonderen gedaan heeft die Johannes heeft beschreven. Een gewone zoon van Maria, misschien veel kennis over de Bijbel en over God, maar nog geen wonderkind.

- Lees nu eerst met elkaar **Johannes 2:1-12**
- Wat valt je op aan deze gebeurtenis? Denk eerst zelf eens na en overleg het dan in de groep.

Jezus was daar om met de bruidegom en zijn bruid het feest te vieren. Dat zijn leerlingen er waarschijnlijk bij waren was zo omdat de gastvrijheid dat gebod. Als leerlingen volgden zij de rabbi altijd, en waren ook zij welkom om het feest te vieren.

- Hoe kun je Jezus tegenwoordig volgen?
- Heb jij het afgelopen jaar volgens jezelf daar tijd aan besteed? Was je daar tevreden mee? Waarom wel of niet?

Maria komt op de bruiloft naar Jezus toe. Ze wil dat Hij de bruidegom zou helpen omdat de wijn op was. Vroeger duurde een bruiloft vaak verscheidene dagen en dan moesten de bruid en bruidegom met hun familie die dagen verzorgen. Nu was de wijn op.

Hoewel in de Bijbel er bij staat geschreven dat het 't eerste wonder is van Jezus, komt Maria toch naar Jezus toe voor hulp. Komt naar Hem toe met een bedoeling en hoop waarschijnlijk dat Hij iets bijzonders gaat doen: ze heeft vertrouwen in zijn capaciteiten.

- Durf jij ook zo te vertrouwen op Jezus' hulp als iets niet goed loopt?

Maria werd misschien in eerste instantie teleurgesteld doordat Jezus anders reageerde dan verwacht. Toch denkt ze dan niet van: 'Tjonge, wat stom, nu is het feest verpest', maar ze loopt naar de dienaren toe en zegt ze hen dat ze moeten doen wat Jezus zegt.

- Wat vindt je van wat Maria doet?
- Kun jij in plaats van gaan zitten balen ook vertrouwen op een betere afloop?

De dienaren die luisterden naar wat Maria zei, en deden zomaar wat Jezus ze vroeg te doen. Ze deden de vaten helemaal vol met water.

- Jezus loopt nu niet meer op aarde rond om te laten weten wie wat moet gaan doen, maar denken jullie dat het nog mogelijk is Zijn stem te horen?
- Als dat kan, denk je dat je bereid bent om 'minder leuke' dingen te doen omdat Jezus het van je vraagt?

Nu vinden wij het natuurlijk niet zo'n ramp als we wat bakken zouden moeten vullen met water, maar vroeger werden die klussen meestal gedaan door een vrouw. En dat is niet het enige, vervolgens moeten die bedienden dat water aan de ceremoniemeester aanbieden om te drinken. Het is wel heel netjes natuurlijk om iemand wat drinken aan te bieden, maar hij zit misschien wel helemaal in de stress omdat de wijn op is. Het laatste wat hij wil is onzinnige dingen, en dat moet jij met een schep water aankomen.

- *Heb je een idee hoe jij zou reageren als zo iets van je gevraagd wordt? Durf jij ook je naam in het gedrang te brengen om Jezus te helpen?*

Jezus deed op dat feest zijn eerste wonder, maar Jezus heeft niet alleen feest gevierd hier op aarde, Hij zorgt ook voor een groot Feest op de nieuwe aarde. Op dat feest zijn wij uitgenodigd en Hij wil dat wij Hem kennen als we bij dat feest aankomen.

- *Ben jij je bewust van dat Feest?*
- *Ben je je ook bewust van het feit dat het feest ook voor jou is?*

In het begin van het jaar hebben we op een tekening gekeken waar we stonden op de dansvloer van het Feest van God.

- *Hoe sta je erbij? Welke van de mensen lijkt op hoe jij in je geloofsleven staat?*
- *Weet je nog wat je de vorige keer vertelde, is er iets veranderd?*
- *Heb je een verlangen om in de toekomst een ander personage te zijn? Wie dan en waarom?*

Onze jaartekst was dit jaar: '*Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven*' – Prediker 9:9b

- *Geniet je ook van het Feest?*

Afsluiting

Dit was al weer de laatste Bijbelstudie van het seizoen. In september gaan we weer een nieuw seizoen starten. Als afsluiting is het misschien een mooi idee om onder andere te bidden voor de komende vakantieperiode! Velen zullen reizen en je kunt ook daarvoor bidden. We hopen dat jullie een goede tijd zullen hebben en dat we jullie na de vakantie in ieder geval weer terug zullen zien.

In de vakantie hebben we geen Bijbelstudies meer voor het een en ander aan geestelijk voedsel. En hoewel velen geen school hebben en dus meer tijd vrij hebben om tijd te maken voor God zijn er ook allemaal andere bezigheden die we kunnen doen zoals vakantiewerk. Sint Benedictus zei daar eens over:

Bid en werk