



Bijbelstudie: Wie is God: 24-10-2010

## Introductie

**Kringleiders: Hier is de bijbelstudie dan! We hopen dat je er mee uit de voeten kan. Meestal schrijven wij wat extra aanwijzingen op de voor de kringleiders. Die zijn dik gedrukt. Zorg ervoor dat je deze teksten niet uitprint voor de mensen in het groepje, maar dat je ze verwijdert. Veel plezier én natuurlijk veel succes met de eerste avond☺**

Hier is 'ie dan! De eerste bijbelstudie van het nieuwe seizoen! De vorige keer stond in het teken van kennismaking met je groep. Waarschijnlijk heb je elkaar al wat beter leren kennen en ben je al meer te weten gekomen over de mensen in je groepje.

De bijbelstudies worden meestal gebruikt als een richtlijn voor het gesprek. Als groep ben je vrij om het langer of korter te hebben over bepaalde thema's of vragen die worden besproken.

Vooraf aan de bijbelstudie willen we graag aangeven dat het handig is als je een bijbel meeneemt. In deze bijbelstudie staan alle teksten uitgeschreven, maar we willen vanaf volgende bijbelstudie alleen nog verwijzen naar de tekst. Dit is beter voor het milieu en scheelt ons werk☺

## Wie zet de eerste stap?...

Vanavond zullen we stil staan bij de rol die onze God inneemt in de Bijbel. We beginnen dit onderwerp met een stelling. Deze stelling gaat over de relatie tussen jou en God. Dus over de band die jij hebt met Hem.

- Stelling: 'In de relatie met God ben jij degene die de eerste stap moet maken.' Ben jij het er hier mee eens?
- Wie is God volgens jou? Wat heeft Hij met jouw leven te maken?
- Ervaar of merk jij iets van God als je met de Bijbel of met het geloof bezig bent?

Het is misschien heel lastig om direct te vertellen wie God nu werkelijk is volgens jou en daarover je mening te geven. Hierin ben jij echt niet de enige. Als mens kunnen we sowieso niet met zekerheid zeggen hoe God is. God is niet te vatten voor ons. In de Bijbel kunnen we wel zien hoe God handelt met de mens en hoe Hij zich openbaart. God openbaart zich aan mensen waarbij Hij verbintenissen afsluit. Een voorbeeld van een verbond tussen God en de mens is het verbond dat God sloot met Abram. *Lees Genesis 17: 1-9*

### Genesis 17: 1-9 Verbond tussen God en Abram

*1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.' 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 'Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.' 9 Ook zei God tegen Abraham: 'Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.'*

- Is er iets wat je opvalt in dit stuk?
- Wat betekent dit verbond voor Abram/Abraham?
- Waarom zou God een verbond aangaan?
- Is dit verbond voor ons van belang?
- In dit stuk wordt er een gesprek gevoerd tussen God en Abram/Abraham. Herken jij zo'n gesprek tussen God en de mens? Heb jij dit ook al eens ervaren?

Toen Abram 99 jaar oud was verscheen God aan hem en sprak hem toe. Eigenlijk is er geen sprake van een gesprek tussen God en Abram, want God is alleen aan het woord. Pas na 17 versen (in vers 18 dus) spreekt Arbaham tegen God terug.

- Wie zette de eerste stap?
- Wat waren de gevolgen voor Abram/Abraham?

### Verbintenissen

Abraham was niet de enige met wie een verbond werd gesloten. Ook met Mozes sloot God een verbond. Lees Exodus 3: 1- 10

#### Exodus 3: 1-10 Mozes geroepen

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 5 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloedig van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.'

Dit verbond is meer een soort afspraak waarbij God naar Mozes toe gaat. Hij spreekt in dit verhaal via een engel in een struik. God wist in vers 7 dat het volk er slecht aan toe was: 'Ik weet hoe ze lijden' staat er letterlijk. God greep echter niet direct in terwijl het volk onderdrukt werd.

- Is God er voor je gevoel altijd? Ook als je 'onderdrukt' wordt?

God sloeg met Mozes een pad in. Mozes kreeg de opdracht om naar de Farao te gaan om vervolgens het volk uit Egypte weg te leiden. Maar wie was Mozes? Mozes was gevlucht uit Egypte omdat hij iemand had vermoord (Ex 2: 11-13). Dus God sloeg een weg in met een moordenaar.

- Wat zegt dit over God? Waarom openbaarde God zich aan een moordenaar en niet aan iemand anders?.

### God zet de stap

We hebben nu een aantal verbonden bestudeerd. Concluderend kunnen we zeggen dat God naar de mens komt. God komt op verschillende manieren naar verschillende mensen toe. God heeft er belang bij dat hij

naar de mensen toe gaat. Hij WIL ons helpen.

- Komt God ook naar jou? Misschien zeg je ja, maar heb je dit ook eens meegemaakt/ervaren?
- Wat kunnen we er mee dat God ons wil? Wat zegt dat over God?
- Wil je dat God richting jou komt of is God al richting jou gekomen?
- Er staat in het inleidende stuk hierboven staat dat God belang heeft om naar de mensen toe te gaan. Wat voor belang heeft God dan in de mens?

## Gods verbond met jou!

Het grootste verbond wat God sloot was voor ieder die het wilde horen.

Lees *Matteüs 26:26-30*

### *Matteüs 26: 26-30 Het Pesachmaal*

*26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.' 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.*

Jezus sprak een verbintenis uit tussen ons en God. Hij sprak allereerst over Zijn bloed waarmee Hij Zijn kruisiging bedoelde. Doordat Hij werd geofferd kunnen wij vergeven worden. Daarnaast deed Jezus de belofte die beschreven staat in vers 29. Een belofte dat Hij terug komt.

- Heeft dit ook met jou te maken? Wat kun je met deze woorden van Jezus?
- Bemoedigt deze belofte jou?
- God zet de eerste stap. Wil je dat ervaren?

## Afsluiting

God helpt ons in deze wereld, Hij laat ons niet aan ons lot over. Hij geeft ons een uitweg en een doel waar we naar toe mogen leven. God legde verbintenissen af met mensen, waarover we gelezen hebben, maar Hij gaat ook een verbintenis met jou aan. Hij gaf Zijn Zoon, zodat wij vergeven konden worden. Nu mogen wij leven in Zijn genade en weten dat God er voor ons is. Dus voor jou en voor mij. Dat maakt ons als JV'ers en ons met alle christenen samen één.

Sluit de avond dan af in je groep met gebed. Misschien zijn er gebedspunten of punten waarvoor je wilt danken. Mochten jullie nog tijd over hebben dan kunnen jullie eventueel hieronder verder lezen.

*Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Ook vragen of opmerkingen over de bijbelstudie kun je mailen naar [bijbelstudies@jvwest.com](mailto:bijbelstudies@jvwest.com)*

---

## Meer verbonden?

God maakt afspraken met mensen en sluit beloftes af. In het Oude Testament sloot God veel meer verbintenissen af met o.a. Adam en Eva, Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Mozes en de Israëlieten en David. In het Nieuwe Testament maakt Jezus een verbond met de kerk. Wil je meer weten over de verschillende verbonden? Hieronder vind je de verwijzingen naar de bijbelteksten:

1. Adam en Eva (Genesis 1:26-2:3)
2. Noah en zijn familie (Genesis 9:8-17)
3. Abraham en zijn nakomelingen (Genesis 12:1-3; 17:1-14; 22:16-18)
4. Mozes en de Israëlieten (Exodus 19:5-6; 3:4-10; 6:7)

5. David en het Koninkrijk van Israël (2 Samuel 7:8-19)
6. Jezus en de kerk (Matteüs 26:28; 16:17-19)

Als je nog tijd over hebt kun je met je groepje nog gaan kijken naar een personage en de verbintenis die God met hem/haar aangaat.

- Hoe verschijnt God naar deze persoon(en)? Gebeurt dit nu nog?
- Wat betekenen deze verbonden voor deze mensen?
- Wat kun jij hiermee?