



Wie is Jezus?

28 november 2010

De vorige keer hebben we het in de bijbelstudie gehad over het verbond tussen God en de mensen. Bijzonder is dat God ook een verbond met jou sloot door Jezus. God deed bij het sluiten van dat verbond een belofte. Deze belofte liet hij ook uitkomen. God liet Jezus naar de aarde komen. Gods zoon, kwam hier als baby'tje. Over die persoon, Jezus, gaan we het vanavond hebben.

Jezus is ook mens geworden

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het vandaag eerste adventszondag. In de periode van Advent wachten we op de geboorte van Jezus. In Hebreeën staat waarom Jezus naar de aarde kwam.

- **Lees Hebreeën 2:14-18**

Dit is een lastig stukje tekst. Maar hier komt onder andere in naar voren dat Jezus een mens werd, omdat wij mensen (van vlees en bloed) zijn [vers 14]. Ook zien we hier dat Hij in alles aan ons gelijk werd [vers 17].

- *Wat vind je ervan als je bedenkt dat Jezus een mens werd zoals jij en ik ook zijn?*
- *Waarom deed hij dat volgens de tekst?*
- *Heeft dit ook invloed op/ iets te zeggen voor jouw leven?*

Jezus heeft emoties

Jezus werd dus mens. Een mens zoals God dat bedoeld had in Genesis. Zo had Jezus dus menselijke trekken ofwel menselijke dingen. Zo kon Jezus zich inleven in de mensen.

- **Lees Johannes 11:32-44**

- *Wat valt jullie op in dit stukje? Vinden jullie iets bijzonder of raar, niet begrijpelijk over het gedrag van de omstanders? Praat daar dan met elkaar over.*

In vers 35 staat dat Jezus ook moest huilen. 'Jezus weende.' Ook de mensen die er omheen stonden zagen dat deze Man wel veel van Lazarus gehouden moest hebben. En Hij ergerde zich omdat de mensen geen blijk van vertrouwen gaven in Hem. Er staat zelfs twee keer in het stukje dat Jezus zich ergerde.

Ik denk dat het wel herkenbaar is dat je moet huilen of dat jij je ergert. In ieder geval dat jij emoties hebt en toont. In de Bijbel worden op wel meer plaatsen dingen beschreven hoe Jezus doet en reageert, en die voor ons niet zo onvoorstelbaar vreemd zijn. Hij hilde, was boos/teleurgesteld en voelde zich soms alleen.

- *Heb jij je wel eens gerealiseerd dat Jezus emoties had? Kun jij je Jezus voorstellen als een man vol emoties?*
- *Wat doet Jezus als Hij Zijn emoties laat gaan? Wat doet Jezus met zijn ergernissen?*
- *Wij ergeren ons suf op aarde. Hoe langer dit duurt hoe erger het wordt. Soms kan dit leiden tot woede of jaloezie. Is er iets in deze gebeurtenis waarin Jezus laat zien hoe je om kunt gaan met ergernissen of eventueel emoties*

Jezus kijkt naar andere mensen

Jezus toonde emoties, zoals hierboven bleek. Hij was bewogen met de mensen om Hem heen en zo keek hij ook naar hen. We gaan nu weer samen een stukje lezen. In dit stuk kijkt Jezus naar mensen die gezien willen worden. Jezus waarschuwt voor deze schijnheiligheid.

- **Lees Matteüs 23:1-15**

- *Wat denken jullie als je zo'n stukje leest?*

- *Probeer jij gezien te worden? Is dat altijd verkeerd?*

In vers 1 staat dat de Schriftgeleerden en Farizeeën plaats hebben genomen op de stoel van Mozes. Dat betekent dat ze de taak op zich hebben genomen de wet te onderwijzen die sinds Mozes al werd overgeleverd.

- *Toch is Jezus niet echt 'enthousiast' over hoe ze hun werk doen, wat is het grootste probleem volgens Hem?*
- *Wat vinden jullie ervan dat hij zo heftig reageert op hoe de Schriftgeleerden en Farizeeën 'doen'?*

Hoe kijkt Jezus naar jou?

Jezus keek naar de mensen die in Zijn tijd leefden, toen Hij op aarde rondliep. Maar nu nog steeds ziet hij om naar mensen. Er zijn zoveel verschillende soorten mensen. Kijk gewoon al eens rond in de kerk. Zo was dat ook in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld Marha en Maria, de Schriftgeleerden en Nicodemus, twaalf verschillende discipelen, enz...

- *Wat vind je ervan dat Jezus ook naar jou kijkt?*
- *Kun jij je bedenken wie Jezus ziet als Hij naar jou kijkt?*
- *Ben je zelf blij/teleurgesteld/opgewekt/verdrietig/etc. als je naar jezelf kijkt over hoe jij leeft? en waarom?*

Afsluiting

Nu lijkt het misschien dat niemand goed genoeg is en dat Jezus heel kieskeurig is over het feit of je goed genoeg bent voor Hem. Toch is dat helemaal niet waar. Jezus is namelijk niet voor niets naar de wereld gekomen. Hij kwam speciaal omdat Hij wilde dat zoveel mogelijk mensen hem leren kennen. Hij wil namelijk dat we proberen te doen wat goed is volgens God. Dat we proberen te doen wat Jezus zelf zou hebben gedaan. Daar zijn ook van die bandjes van: WWJD. Wat zou Jezus doen? Wat zou Hij hebben gedaan toen Hij op aarde was?

Sluit de avond dan af in je groep met gebed. Misschien zijn er gebedspunten of punten waarvoor je wilt danken.

Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Ook vragen of opmerkingen, complimenten of positieve kritiek over de bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.