



De Hemel

12 December 2010

De afgelopen Bijbelstudie hebben we het over Jezus gehad. Hij kwam als mens naar de aarde en werd in alles gelijk aan ons. Nou is Jezus natuurlijk maar 33 jaar op de aarde geweest. Daarna is Hij naar de hemel gegaan. Maar.. hoe is de hemel eigenlijk?..

De Hemel.

Een waar eldorado, een ideaalbeeld. Mensen die niet in God geloven zien de hemel als het ultieme droombeeld. Het is het paradijs op aarde. Er wordt over de hemel gezongen, er is kunst over de hemel, het is zelfs een bijvoeglijk naamwoord geworden. Je zou kunnen zeggen dat iedereen wat met de hemel te maken heeft. Misschien is dit een goed ding, maar zou het ook kunnen zijn dat de hemel hierdoor minder exclusief en zelf een beetje gewoon wordt?

- Kun je wat voorbeelden noemen waarin de hemel gebruikt wordt?
- Ben je het ermee eens dat de hemel minder exclusief/bijzonder wordt door het vele gebruik van de hemel?

En nu het andere aspect. Voor ons christenen is na dit leven de hemel beloofd. God heeft beloofd dat het echt het ware paradijs zal zijn! Toch kijken niet alle christenen altijd uit naar de hemel.

- Kijk jij uit naar de hemel?
- Kun je van jezelf zeggen dat je gegarandeerd de hemel binnen kan gaan of ben je niet zo zeker?

Hoe zal de hemel zijn?

Een vraag die veel gesteld is en waar veel over gespeculeerd wordt, is die over hoe de hemel zal zijn. Wat kunnen we nu eigenlijk verwachten en waar kunnen we naar uitkijken?

Lezen: Openbaring 21: 1-5

De beschrijving die hier gegeven wordt is wel erg mooi. De hemel zal als een bruid zijn die zich mooi maakt voor haar bruidegom en er zal geen narigheid meer zijn. God zal met ons zijn. Dat is mooi toch?!

- Kun je je er iets bij voorstellen?
- Word je er enthousiast van?

Lezen: 1 Petrus 1: 1-7

Hierin staat dat we een ongerepte erfenis zullen krijgen en dat het een redding voor ons is.

- Wat vind je van dit stuk? Praat er eens met elkaar over.

Komen wij in de hemel

Lezen: Matteüs: 6:19-21

We zien hier dat we in de hemel kunnen komen door schatten in de hemel te verzamelen en niet op de aarde. Klinkt gemakkelijk toch, of is dat een typisch geval van schijn bedriegt?

- Wat zijn nou precies die schatten in de hemel en de schatten op de aarde?
- Is het echt zo makkelijk of moeten we hier wel het een en ander voor doen?
- Ben je het eens met vers 21?

Er is nog iets dat ons zekerheid geeft dat we de hemel binnen kunnen wandelen. Dat lezen we hieronder.

Angst.

Ook al zou de hemel te allen tijde iets moeten zijn waar we naar uitkijken, toch zijn we altijd wat voorzichtig. Hoe zou het zijn als Jezus terugkomt? Mag ik ook naar de hemel en daar dan genieten? Hoe ziet de hemel eruit? Wat kunnen we nu eigenlijk verwachten? Het zijn voornamelijk angsten die ervoor zorgen dat we soms haast vergeten dat het zo mooi zal zijn! We hebben een bepaalde angst bij het idee van de hemel. Misschien komt dat wel doordat wij niet kunnen voorspellen hoe het zal zijn, het is niet te vatten.

- Kun jij je hier in vinden? Waar heb jij je twijfels over of ben je wel eens bang voor?
- Wat zouden we daaraan kunnen doen?

Lezen: Filippenzen 4: 4-7

We lezen net dat die angsten eigenlijk nergens voor nodig zijn. Als we ons verblijden in de Heere zal Hij onze angsten wegnemen! De Heere is ons nabij. We mogen hem alles vragen in gebed en Hem danken voor de goede dingen. Je ziet dus dat onze angsten nergens voor nodig zijn.

God heeft ons met zekerheid laten weten dat als we geloven (alleen dan al!) we een plekje in de hemel krijgen. Laat het echt eens even tot je doordringen. Geloof is echt goed genoeg, angst is niet nodig. Dat hebben we eerder ook al in 1 Petrus 1: 4 gelezen.

- Kun jij je angsten loslaten als je bij God bent?
- Kun je nu wel zeggen dat je gegarandeerd de hemel binnen kan gaan?

Jezus in de hemel.

We hebben het even over de hemel gehad en zouden bijna vergeten waardoor wij ook alweer naar de hemel kunnen. Jezus is na zijn tijd op aarde weer teruggekeerd naar de hemel. Maar wat doet Hij daar nou eigenlijk?

Lezen: Johannes 14: 1-2 en Johannes 17:9-10

Op zich spreekt dit natuurlijk voor zich. Jezus zit niet alleen aan de rechterhand van God. Hij maakt voor ons een plekje in de hemel klaar om vervolgens ook nog voor ons te bidden! Jezus bidt voor jou! Hij is onze advocaat in de hemel.

Misschien lijkt het niet veel wat Jezus voor ons doet, maar bedenk eens wat voor eind er in zicht is als je dit cadeau van Jezus aanneemt!

- Doet je dit iets?

Nu Jezus in de hemel bij de Vader is, zijn we gelukkig niet alleen gelaten op aarde. In Zijn plaats kwam voor ons de Heilige Geest. Hij is onze begeleider op weg naar de hemel. Jezus is bij ons door middel van de Heilige Geest.

- Wat vind je ervan dat Jezus ons de Heilige Geest heeft gegeven om deze tijd op aarde door te komen?
- Merk je ook echt wat van de Geest? Hoe zou je dat kunnen merken?

Voor iedereen de hemel op hetzelfde tijdstip?

Wij wachten op de terugkeer van Jezus om vervolgens de hemel binnen te wandelen. Maar hoe zit dat met mensen die overlijden voor de tijd dat Hij terugkomt?

Lezen: 1 Korinthe 15: 50-54

We lezen hier dat iedereen uiteindelijk een nieuw lichaam zal krijgen voor de nieuwe aarde. Dat zal weliswaar op hetzelfde tijdstip gebeuren én het zal dus met zekerheid gebeuren. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of de overledenen voor die eindtijd al in de hemel geweest zijn, maar als we naar de gelijkenis van Abraham en Lazarus kijken kunnen we wel zien dat de overledenen waarschijnlijk al geestelijk in de hemel zijn, maar nog geen nieuw lichaam hebben. Kijk thuis maar eens in Lucas 16:19-31. We zullen als Jezus eenmaal terugkomt en de hemel neerdaalt met zijn allen een nieuw lichaam krijgen en vervolgens een nieuwe aarde tegemoet te gaan!

- Wat staat er in Korinthe over de dood als het tijdstip gekomen is voor de hemelse verandering? Wat vind je ervan?

In de bijbel zijn ook nog voorbeelden van mensen die direct door God worden opgenomen in de hemel. Zo staat in 2 Koningen 2:1 dat Elia wordt opgenomen door God. En ook in Genesis 5:24 staat dat Henoeh door God werd opgenomen in de hemel.

- Kijk jij uit naar het nieuwe lichaam?
- Is de hemel nu ook echt een paradijs voor jou?

Twijfel je of de hemel wel helemaal te gek is? Bedenk dan eens voor jezelf hoe jij de hemel het liefste zou willen zien, en als dat dan niet zo is? Dan is het altijd beter, daar zorgt God wel voor.

Sluit de avond nu met elkaar af in gebed.

Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Ook vragen of opmerkingen, complimenten of positieve kritiek over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.