



'THE VOICE OF...'

IV KAMP 2010-2011

THE VOICE OF JEZUS!

19 februari 2011

De titel geeft het al aan. Het doel van deze Bijbelstudie is om Jezus te gaan ontmoeten! Jezus wil er graag bij zijn en Zichzelf voorstellen. We kunnen ontzettend veel van Hem leren, Hij is creatief, uitdagend, zonder angst, liefdevol, onvoorspelbaar en nog veel meer. Maar het belangrijkste is dat Hij onze bestemming is.

- *Bid in het begin of Jezus bij de Bijbelstudie is, en vraag Hem om duidelijk te maken wie Hij is en wat hij zegt.*

Ontmoetingen met Jezus

- *Lees Johannes 2: 23-25*

Hier zegt Jezus dat Hij alle mensen die daar zijn door en door kent. Hij wist wat er in die mensen omging.

- *Wat vind je hiervan?*
- *Wat betekent dit voor jou?*

Een klein stukje verder in Johannes 3 en 4 worden drie ontmoetingen van Jezus beschreven. Het zijn ontmoetingen met uiteenlopende figuren, een Joodse wetgeleerde, en samaritaanse vrouw en een Romeinse beambte. Deze mensen worden alle drie heel verschillend benaderd door Jezus.

Lees Johannes 3: 1-13

- *Als jij net als Nikodemus een gesprek mocht voeren met Jezus, wat zou je vragen?*
- *Waarom is Jezus zo cryptisch? Ervaar jijzelf wel eens 'antwoorden' van God, en vind je die dan cryptisch of niet? Deel ervaringen en misschien kun je elkaar helpen met hoe je ermee omgaat.*

Voortdurend zijn er misverstanden tussen de twee, Nikodemus neemt Jezus' uitspraken letterlijk terwijl Jezus figuurlijk/geestelijk bedoelt. Het lijkt erop dat Nikodemus hier niet mee uit de voeten kan, maar schijn bedriegt!

- *Lees Johannes 7: 45-53 en Johannes 19: 38-42*
- *Wat zegt dat over wat dit gesprek met Nikodemus heeft gedaan?*

Lees Johannes 4: 1-26

- *Hoe zal de vrouw het gevonden hebben dat Jezus de vinger bij de zere plek legt, pijnlijk, vervelend of juist helend?*
- *Als Christen mag je proberen te doen wat God zou doen. Herken je deze eigenschap van Jezus? Kun je naar anderen eerlijk zijn over wat je vind?*

Lees Johannes 4: 43-54

Eerst stelt Jezus het geloof van deze man op de proef. De man blijkt een groot geloof te bezitten want hij gelooft Jezus op Zijn woord.

- *Wat zegt het dat deze (waarschijnlijk) heidense man zo'n groot geloof toont? Wil Johannes hier wellicht iets zeggen richting de Joden?*
- *Hoe makkelijk/moeilijk vind je het om God op Zijn woord te geloven in de Bijbel? (Denk aan bewijzen van dingen, historisch perspectief, onwaarschijnlijke dingen...)*

Na aanleiding van alles:

- *Wat zijn de verschillen met hoe zij net Jezus praten? Praat hier over met je groepje.*

- *Hebben jullie wel eens gevoel dat je met God praat. Verschilt dat dan ook per persoon?*

Iedereen is iemand

Een gelijkenis over hoe Jezus mensen ziet:

“De dirigent van het San Fransisco Symphony Orchestra, Pierre Monteux, arriveerde met zijn vrouw en hondje bij een motel waar ze wilden overnachten. Nogal bits werden ze door de eigenares van het motel, die de beroemdheid niet zo gauw herkende, afgewimpeld. ‘We zitten voll!’

Maar goed en wel was het echtpaar onverrichter zaken weer vertrokken, of ze realiseerde zich wie deze bijzondere gast wel was. Ze rende naar buiten, bood haar verontschuldiging aan en zei: ‘Neem me niet kwalijk, mijnheer, ik zag echt niet dat het iemand was...’. ‘Pardon mevrouw’, zei Monteux, ‘iedereen is iemand. Au revoir!’ En met deze woorden liet hij de eigenares van het motel onthutst achter.”

- *Is er iets aan Monteux waarin je een stukje van Jezus zou kunnen herkennen? Of zie jij het zelf anders?*

Jezus voor iedereen

Het is opvallend hoe vaak er in de bijbel staat dat Jezus de zieken (bijvoorbeeld Marcus 1: 40-41), en zelfs de gestorvenen (bijvoorbeeld Lukas 8:40-56) vastpakt als Hij hen wil genezen/levend maken. Jezus maakte Zich volgens de wet onrein als hij de melaatsheid/dode aanraakte. Jezus maakte zijn handen vaak ‘vies’, maar dat deed Hij om er wel voor mensen te kunnen zijn.

- *Die viezigheid is dus geen hindernis voor Jezus, wat kun je daaruit halen?*
- *In feite zijn wij allemaal ‘ziek door de zonde’. Geloof je dan ook dat er geen hindernis is voor Jezus om er voor jou te zijn? En waarom en waarin merk je dat?*

Zoals in het begin van de Bijbelstudie bleek gaat Jezus met iedereen op een andere manier om. Zijn jullie het met de volgende stelling eens?

- *Stelling: || Iedereen kan Jezus verstaan, Hij past zich namelijk aan aan jou! ||*

Het fantastische is dat Jezus bij al die ziektes eigenlijk nog veel meer ‘besmettelijk’ is. Hij probeert jou aan te steken en aan te raken, Hij bemoedigt je door lasten op Zich te nemen en je nieuwe kracht te geven.

- *Waar denk je aan als je dit leest? Vind je het maar een vaag iets of herken je het?*

Sluit de Bijbelstudie af in een groepsgebed met elkaar (dat kan met een kringgebed, popcorn of een rondje, bespreek dat met elkaar). Bid met en voor elkaar dat je Jezus mag ervaren en Zijn stem mag horen. Praktisch gezien bijvoorbeeld als je voor een keus staat en niet weet wat je moet kiezen. Er zijn vast ook andere gebedspunten waarvoor je wilt danken of bidden.

Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Ook vragen of opmerkingen, complimenten of positieve kritiek over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.