



De vrucht van de Geest

27 februari 2010

Deze Bijbelstudie staat in het teken van wie de Geest in jou is. Wie ben jij en herken je de vrucht van de Geest? Waar draait het om? Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de dingen die je op kamp geleerd hebt. Wat heeft je toen aangesproken? Had je voornemens om dingen te verbeteren en lukt dat dan nog? Deze Bijbelstudie probeert door handvatten aan te reiken en jullie in gesprek te laten zijn daarbij te helpen.

Jezus stelt ons voor aan de pleitbezorger

The voice van God, The voice van Jezus en The voice van de Heilige Geest. Deze thema's gaven vast en zeker stof tot nadenken en praten. Wat is je bij gebleven en wat wil je vasthouden?

- Praat met elkaar over hoe je kamp vond, maar vooral wat je is bij gebleven en of je bent gegroeid. Waarin?
- Is het je gelukt om dat 'kampegevoel' vast te houden / houd je nu meer met stille tijd of Bijbelrooster bezig?
- Als je het nog moeilijk vindt probeer dan met de anderen te ontdekken wat er nog nodig is, zijn er tips?

Lees Johannes 14 : 15-31

Jezus geeft hier woord voor woord aan hoe het allemaal zal gaan als Hij in de hemel is opgenomen. Als Jezus in de hemel zal zijn, dan zal de Geest hier zijn om ons te sterken en ons de handen en voeten te maken van Jezus. Het woord pleitbezorger(= voorvechter, advocaat) is niet voor niets gekozen, alles wat de Geest doet is om te wijzen op Jezus.

- Lees vers 22 nog eens, vind je de vraag van Judas begrijpelijk?
- Begrijp je het antwoord van Jezus, en heb je er wat aan?
- Vers 30 geeft aan dat de duivel de heerser is van de wereld, we leven in een wereld die Jezus probeert uit te bannen, wat voor gevoel roept dit bij je op?

De Geest overtuigt

Meestal zijn het je ouders die je leren geloven. Maar als je wilt dat het iets van jezelf wordt in plaats van aangeleerd gedrag, dan moet je uitkijken dat je het niet alleen gaat proberen. Je kunt jezelf namelijk niet overtuigen van Zijn bestaan.

In Romeinen 8:16 staat: (misschien heb jij een andere vertaling) 'De Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn'

- Herken jij iets van het zelf willen proberen?
- Ben je wel eens vastgelopen?
- Is de Geest al bezig in je leven?

De Geest getuigt niet alleen van het bestaan van Jezus en God de Vader maar getuigt van nog meer.

- Zoek op waar de Geest nog meer van getuigt, het staat in Johannes 16 vanaf vers 8.
- Misschien begrijp je ze niet allemaal, probeer er met elkaar alsnog achter te komen

Eenheid door de Geest

Dat de Geest eenheid schept staat keer op keer in de Bijbel:

'Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn hebben de gezindheid van de Geest'(Romeinen 8:5)

'Ik vermaan u...u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede'(Efeze4: 1-3)

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt' (1 Korinthe 12:13)

'...Opdat zij één zijn, Gelijk Wij één zijn.' (Johannes 17:11 en 22)

Je kunt ontzettend veel nare dingen bedenken die in je leven gebeuren, die je misschien zelf hebt gedaan, anderen die je moeilijk kunt vergeven en vul zelf maar in...alles leidt tot verdeeldheid. Natuurlijk zijn al die nare gebeurtenissen te verklaren door verschillende factoren, maar ten diepste ontstaat verdeeldheid door een gebrek aan liefde. Maar de Geest maakt van je een mens uit één stuk, Hij gaat met je meevechten. De Geest is een echte Vechtersbaas met Zijn vlijmscherpe wapen: Het woord van God.

- Hoe wil de Geest je dan maken? Zoek het op in Ezechiël 36:26
- Stelling: De eenheid die de Geest wil aanbrengen is eenheid in jezelf, die eenheid ontstaat alleen door God omdat Hij eenheid is. Waar of niet waar?

De vrucht van de Geest

Het is de Heilige Geest Zelf die deze vrucht voortbrengt in je leven, want je kunt uit jezelf nu eenmaal niet liefdevoller, vriendelijker en geduldiger worden.

In Galaten 5:22 staat: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'

Voor de helderheid even op een rijtje:

Over onze relatie met God: Liefde, blijdschap en vrede

Over onze relatie met de ander: Lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid

Over onze relatie met onszelf: Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing

- Is er een onderdeel waar je jezelf al in herkent, waaraan wil je nog werken?
- Wat heeft de vrucht van de Geest met Jezus te maken?

Ik ben... een radar of een kompas



Nog even een nadenkertje:

Leef jij je leven als een radar: Jij bent het middelpunt, hier en daar merk je iets op van God wat jij belangrijk vindt.

Of leef je met een kompas: Je weet niet wat je gaat tegenkomen maar het kompas wijst altijd op Jezus en dat is het belangrijkste doel voor jou.

- Kijk jij wat er bij jou in de buurt komt, of wijst Jezus jou de richting? Wat voor iemand ben jij?

Sluit de avond nu met elkaar af in kringgebed

Heb je vragen? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Ook vragen of opmerkingen, complimenten of positieve kritiek over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.