

Hallo kringleiders,

De eerste Bijbelstudie avond van het jaar! Nou ja waar is die Bijbelstudie zal je je misschien afvragen. We starten dit jaar namelijk met iets nieuws namelijk 'De Bijsluiter'. Kringleiders van vorig jaar hebben al een proefversie in Mei gehad en de reacties hierop waren positief.

#### **Wat is de bijsluiter?**

Hierin staat waardevolle informatie die je als kringleider moet weten. Er zal onder andere uitleg gegeven worden over de bedoeling van vragen, er zal achtergrond informatie te vinden zijn, er zullen aandachtspuntjes in staan en nog veel meer. De bijsluiter is een kleine handleiding. Niet altijd hoeft er een bijsluiter bij een Bijbelstudie te zitten. Er zit geen verplichting aan de bijsluiter, het is een hulpmiddel voor jou.

#### **Waarom de bijsluiter?**

Dan weet jij als kringleider meer van het onderwerp af, zodat jij je groepje verder kan helpen. De jv-leden zullen onder een vraag niet letterlijk het antwoord zien staan en we hopen dat jullie beter zullen weten wat er bedoeld wordt met sommige vragen. Daarnaast kun je dit ook zien als een communicatiemiddel tussen de Bijbelstudiecommissie en de kringleiders.

#### **Taak voor de kringleider en de commissie.**

Als commissie streven wij naar vernieuwingen en betere Bijbelstudies. Wij hopen dat jullie ons daarbij helpen. Zorg er als kringleider voor dat je goed voorbereid bent. Jij bent de enige in je groepje met een bijsluiter en zul je jouw groep af en toe op aandachtspunten moeten wijzen of ze informatie moeten verstrekken waarvan zij geen weet hebben. Het is daarom belangrijk dat je de voorbereidingen serieus neemt, zodat we er uiteindelijk allemaal weer van leren.

Succes en zegen met de voorbereidingen!

Groetjes,  
De Bijbelstudiecommissie

## **De BIJBELSTUDIE**

Eigenlijk tellen wij deze avond niet als een Bijbelstudie avond, want we gaan vandaag kennismaken met elkaar. De opzet zal hetzelfde zijn als de voorgaande jaren. Dus heb je zelf een creatief plan, dan mag je dat uitvoeren. Het mooiste zou zijn als dat je die deelt met de anderen kringleiders.

Vanavond is het vooral de bedoeling dat jullie elkaar leren kennen op zowel privé als geestelijk gebied. De opbouw hiervoor is belangrijk en spreek misschien voor zich, maar val niet direct in huis met de vraag; hoe ziet jouw geestelijk leven eruit.

We zullen rond 20:45 uur gaan opsplitsen in groepjes. Je krijgt de hele avond de tijd om kennis te maken. De avond duurt tot 21:45. Let daar ook op, ga niet té lang door... tenzij de groep dat wilt.

-----

## **RICHTLIJNEN VOOR HET GESPREK**

### **Uitleg Bijbelstudieavonden**

Heet je groepje welkom en vertel wat over de algemene gang van zaken op een Bijbelstudieavond. Denk hierbij aan 1 keer in de maand, vast groepje, vertrouwelijke gesprekken enz.

### **Namen leren**

Het is belangrijk dat je alle namen van je groepje goed kent en dat de groepsleden elkaar ook bij naam leren kennen. Dit geheel kun je in spelvorm doen zodat iedereen ook een beetje los komt. (Onderaan kun je wat spelvoorbeelden vinden)

Vervolgens is het belangrijk dat je de gegevens van je kringleden noteert: de namen van je groepsleden, hun e-mailadres en telefoonnummer. Dit zodat je hen altijd kunt bereiken om te vragen voor activiteiten of als ze een keer niet zijn geweest.

### **Elkaar privé leren kennen**

Verder is het natuurlijk ook altijd leuk om wat dingen van elkaar te weten (hobby's, schoolachtergrond enz.) Je kunt om de anderen beter te leren kennen ook (een gedeelte van) de onderstaande vragen

### **Verwachtingen van JV**

Het is goed om te weten waarom mensen op JV komen (geloof/vrienden/kennis/zoektocht). Dit kun je ook uitvragen als je de ander privé leert kennen. Onderstaande vragen kunnen je helpen:

- Ik ga naar JV omdat...
- Van de Bijbelstudies verwacht ik...

### **Waar sta je op dit moment in je geloofsleven**

Ik ben '...' Christelijk opgevoed/ niet christelijk/geïnteresseerd in het geloof/twijfelachtig Lastig/mooi/raar/etc. aan het christelijk geloof vind ik?

Deze is erg belangrijk voor jou om als kringleider te weten: waar staan mijn groepsleden en waar moet ik eventueel het komende jaar rekening mee houden. Je kunt dan ook gerust doorvragen bij dit punt. Informeer wat je kringleden nog meer aan het geloof doen buiten de JV om. Vraag hier ook hoe men tegenover bidden staat in een groep. Als je het handig vindt, is dit ook informatie om te noteren in je map, zodat je het later nog eens terug kunt lezen.

---

**Nog 125 dagen en dan is het kamp!**

## Godsbeeld

Wie is God voor jou? Een open discussie over wie God voor je is en wat je aan hem hebt in het dagelijks leven. Als je nog tijd over hebt, nog wat suggesties om de tijd te vullen:

- Deze persoon spreekt mij aan uit de bijbel omdat...
- Hoe zie jij Jezus (bv. machtig en nu regerend/ Zoon van God/ geen God)
- Tekst uit de bijbel die jou aanspreekt

Sluit aan het einde van de avond met gebed af in je groepje.

Succes met alles! Het wordt vast een leuke eerste avond en niet te zenuwachtig zijn.

-----

## Spelvoorbeelden

Vorig jaar hebben een aantal kringleiders in een spelvorm met elkaar kennis gemaakt. Hier een aantal tips voor als je dit ook dit jaar wilt doen.;

- › Krantenmeppertje, heeft verder geen uitleg nodig denk ik. (lekker meppen, lekker standaard)
- › Vorig jaar werden er een aantal steekwoorden gebruikt om elkaar beter te leren kennen. Een paar voorbeelden zijn:
  - Zoet of Zuur? Vlees of Groenten? Noorden of Zuiden? Bier of Wijn? Zwemmen of Zonnen? Rock of Rap? Actiefilm of Komedie?*
- › Stop in een schaal briefjes met daarop vragen. Degene die de vraag trekt moet de vraag beantwoorden. Of diegene stelt de vraag aan de ander. Of de een beantwoordt de vraag voor de ander, kijken of het goed is...
- › Je kan voorwerpen meenemen (sleutelbos, balletje, snoepgoed, stofzuiger etc.) waarbij het de bedoeling is dat iedereen een voorwerp pakt die wat met die persoon te maken heeft. Of te wel; ik heb een sleutelbos gekozen omdat ik ... 'veelzijdig ben' of 'gesloten kan zijn'. Je kan hierop verschillende variaties bedenken.
- › Je kan een rebus maken die leidt naar een locatie waar dan een zin ligt waarover gepraat kan worden. Let wel op dat je de puzzel verstopt in een openbare ruimte en niet waar een andere groep zit (keuken, knutselhok, zolder bijv.) Maak het ook niet té ingewikkeld. (op de site <http://www.festisite.com/tekst-opmaak/> kun je een rebus maken, vergeet dan niet op de site 'rebus' aan te klikken rechtsboven.

Wees lekker creatief! Heb je nog ideeën? Deel ze!