

JV West 2011-2012



EXPEDITIE

Jozua 1 : 5b Dit zegt de Heer: "Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten".

Vorbereiding

23 oktober 2011

Daar is hij dan: de eerste officiële Bijbelstudie van dit JV seizoen!

Inleiding

Vorige Bijbelstudie hebben jullie al kennismaat met elkaar en met het jaarthema: Expeditie. We willen dit jaar op reis gaan. Maar voordat we zomaar gaan reizen, willen we eerst een paar dingen helder hebben, de voorbereiding bijvoorbeeld.

- Wat doe jij eigenlijk voordat je op reis gaat?
- Ben je momenteel bezig met een reis?
- Hoe ga jij op reis, goed voorbereid of juist helemaal niet?

Maar hoe bereid je je eigenlijk voor op bijvoorbeeld een expeditie waar je niet veel over kunt weten? Dan stel je doelen, en wordt de weg vanzelf een beetje uitgestippeld. Dat is precies wat wij nu gaan doen.

Doelen

'Kunt u mij alstublieft de weg wijzen?'

"Dat hangt er nogal van af waar je heen wilt", zei de Kat.

'Dat kan me niet zoveel schelen ..', zei Alice.

'Dan doet het er ook niet toe welke weg je neemt', zei de Kat.

Uit: Lewis Carol, Alice in Wonderland

Een citaat uit het boek Alice in Wonderland. Alice wil gaan reizen, maar ze heeft geen doel. Zonder doel kan de weg ook niet worden gewezen, legt de Kat uit. Wil je ergens naar toe dan moet je eerst weten waarheen, zelfs in de fantasiewereld. We proberen dit jaar een bestemming uit te stippelen, waardoor er een route ontstaat die ons houvast biedt.

- Waar wil jij volgend jaar staan met God? Heb je bepaalde doelen die je wilt halen in je geloofsleven en zou je deze kunnen noemen? Bespreek de doelen in je groepje.

Nog 117 dagen en dan gaan we op kamp!

Als je het lastig vindt nu meteen al een doel te verzinnen, probeer dan niet nu iets te verzinnen waar je later spijt van krijgt, bijvoorbeeld door de lat te hoog te leggen. Maar neem er juist de tijd voor, en vraag God wat Hij van je verlangt. Hij luistert en wil je helpen.

Op pad?

Voordat je nu op pad gaat met je doelen, en je er met goede moed aan wilt beginnen, gaan we in de Bijbel lezen wat God van ons en onze inzet denkt. God heeft namelijk een heel andere kijk op ons en onze goede moed.

Lees Romeinen 3:10-18

- Hoe komt dit op je over? Wat is je eerste reactie?
- Heeft dit invloed op jou en je doelen?

De reisleider

Je hebt net gelezen dat God niet zoveel vertrouwen in ons kunnen heeft. Hij weet dat wij dit eigenlijk helemaal niet aankunnen. Hij ziet ons elke dag weer terugvallen in de zonden, ook al proberen we zo ijverig het goede te doen.

- Zal God het zo bedoeld hebben, waarom wel/niet?
- Probeer met elkaar een voorstelling te maken over Gods gevoel hierover

God ziet dat we vast zitten aan de wereldse dingen, en dat we uit onszelf niet kunnen veranderen. Hij kon het niet aanzien dat Zijn mooie schepping verloren ging. Hij rouwde om ons. En omdat wij zo ontzettend kostbaar zijn in Zijn ogen, kon Hij ons niet verloren laten gaan. Hij bedacht een reddingsoperatie!

Lees Romeinen 3:23-30

- *Wat staat hier precies?*
- *Wat betekent het voor ons?*
- *Wat betekent het voor onze doelen?*

Dankzij Jezus is er hoop! Hoop voor ons en onze doelen, maar vooral op een fantastische toekomst.

Lees Hebreëën 2:18

Wij mogen ons aansluiten bij DE Reisleider. Nu Hij alles voor ons heeft doorstaan kunnen wij deze weg ook lopen, samen met Hem. Hij is de Reisleider die je grip geeft in het leven, Hij zal je nooit alleen laten en Hij zal nooit meer vragen dan je aankunt.

Nog 117 dagen en dan gaan we op kamp!

Omdat Hij alles al heeft doorstaan, vraagt Hij alleen je oprechte geloof en Zijn weg te volgen.

Sluit de bijbelstudie af in gebed.

Wil je nog doorpraten over de Bijbelstudie of iets anders waar je misschien mee zit? Je kunt hiervoor altijd op je kringleider afstappen. Ook kun je altijd Hanneke of Bart Jan hiervoor aanspreken of mailen (hanneke@jvwest.com of bartjan@jvwest.com). Vragen, opmerkingen suggesties, ~~kritiek~~ of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.

Nog 117 dagen en dan gaan we op kamp!