

Voordat we echt op reis gaan, is het wel belangrijk dat we ook voorbereid zijn. Wat hebben we nodig? En omdat we met een groep op reis gaan: Wat kan ik en waar ben ik goed in? Moet ik zelf veranderen om mijn doel te bereiken?

De vorige Bijbelstudie ging over het maken van persoonlijke doelen. In de Bijbelstudie van vanavond komen er vier personen langs die allemaal op weg zijn. In hun leven gebeuren er dingen die misschien ook in ons leven kunnen voorkomen. Wie weet wat je er van kunt opsteken!

Jonathan

Allereerst starten we met Jonathan. Als je een doel wilt bereiken is het belangrijk dat we er vertrouwen in hebben om ons doel te bereiken. Jonathan is een goed voorbeeld van een man die altijd het vertrouwen in God bleef houden om zijn doel te bereiken, ook al waren ze slechts met twee man.

Lees 1 Samuël 14: 1-6

- Welke eigenschappen van Jonathan kan je uit dit Bijbelgedeelte halen?
- Welke van deze eigenschappen herken je ook in jezelf?
- Zijn er ook eigenschappen van Jonathan die je misschien zelf niet hebt, maar die je wel graag zou terugvinden bij jezelf?

We zouden het aantal mensen die voor een overwinning zorgen kunnen vergelijken met het aantal goede eigenschappen in jezelf. God zorgt hier voor een overwinning door middel van twee personen. God zorgt ook voor een overwinning in jou! Ook al heb je voor je gevoel misschien maar 1 eigenschap die je in Zijn dienst kunt gebruiken.

Saul

Saul speelt een passievere rol in het vervolg van dit verhaal. Jonathan kwam daardoor enige weerstand van zijn vader tegen.

Lees 1 Samuël 14:23-30

- Wat vind je van Sauls eed die hij gezworen heeft? Wat heeft dit voor gevolgen gehad voor de soldaten?

Jonathan en zijn vader denken beide heel anders over de manier waarop het doel (de overwinning) bereikt kan worden. Wij kunnen op onze reis ook weerstand verwachten van mensen die 'passief' blijven of een ander pad willen kiezen.



- Welke dingen verwacht je onderweg tegen te komen die het bereiken van je doel kunnen belemmeren?
- Wat zijn de beste oplossingen op toch verder te gaan in je 'expeditie'?

Paulus

Op God vertrouwen is een belangrijk onderdeel van jouw reis. Naast het verhaal van Jonathan en Saul zijn er in de Bijbel veel meer verhalen van die 'onderweg' zijn en daarbij op God vertrouwen.

Een voorbeeld van zo'n reiziger is Paulus. Wat Paulus heeft gedaan in zijn leven staat behoorlijk goed beschreven in de Bijbel. Dit komt omdat hij brieven stuurde naar gemeente die goed bewaard zijn gebleven en naderhand in de Bijbel zijn geplaatst. We gaan met elkaar een stukje van de reis van Paulus bekijken.

Lees Handelingen 17:16-21

- Hoe vind je het dat Paulus zomaar op filosofen afstapt? Zou jij dit vandaag de dag ook zo(maar) doen? Wat is de rol van God hierbij?
- Hoe denk jij over het uiten van je geloof aan anderen?
- Hoe denk jij over evangelisatie? Kan iedereen evangeliseren? Moet iedereen dat ook doen?

Paulus was dus aanbeland in Athene. Rondom hem ontstonden kleine huisgemeenten die onderling met elkaar in contact stonden. Doormiddel van het geloof met elkaar te delen groeide de gemeente van Christus steeds meer.

- Hoe staat de gemeente van Christus vandaag de dag ervoor? Groeit en bloeit het?
- Wat voor rol kunnen wij spelen in de gemeente zodat deze groeit en bloeit.

Apollos

Niet alleen Paulus was bezig met evangelisatie. Het lijkt wel soms alsof het geloof grotendeels door Paulus is verspreid, maar in werkelijkheid zijn er meer mensen gaan evangeliseren. Zo wordt in het boek Handelingen ook geschreven over Apollos, een Jood uit Alexandrië (Egypte).

Lees Handelingen 18: 23-28

Apollos ging in debat met Joden, die niet in Christus geloven, en stelde hen in het ongelijk. Uit het stukje blijkt dat het een behoorlijke strijd is geweest van meerdere christenen, want Apollos was hier wel in geslaagd. Met de hulp van God niet te vergeten!

- Ervaar jij het uiten van het Christelijk geloof



ook als een strijd? Vind je het moeilijk om je geloof te delen? Heeft dit een reden?

De reis gaat verder

Deze fragmenten uit de Bijbel zijn onderdelen van de reizen van mensen. Onze reis houdt na deze Bijbelstudie niet op, maar gaat verder.

God heeft met iedereen een ander plan, dus ook een andere manier om je doel bereiken. Hij heeft jou zelf geschapen, met je eigen gaven en talenten, dus gebruik ze!

- Wat neem je mee uit deze Bijbelstudie voor je eigen reis?

Schepping

Om nog even terug te komen op de eigenschappen die we bij Jonathan hebben besproken, hier nog een bemoedigend gedeelte uit Genesis:

God schiep op de derde dag de bloemen en planten, in allerlei soorten en maten. Deze veelsoortigheid kunnen we ook aan ons als mensen koppelen.

Lees Genesis 1: 11-12

- De veelsoortigheid van planten zouden we kunnen vergelijken met de veelsoortigheid van de mens. Iedereen brengt op zijn eigen manier 'vruchten' voort. Welke vruchten denk je in jezelf te vinden om te gebruiken om je doel te bereiken?

Afsluiting

Sluit de avond dan af in je groep met gebed. Misschien zijn er gebedspunten of punten die je in wilt brengen.

Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Toebereid er niet mee rond, maar praat er met iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.

Nog 83 dagen en dan is het kamp!

Per kopje volgt hier wat extra informatie

LET OP! Deze bijsluiter is alleen bestemd voor de kringleider!

Jonathan

Het doel van dit stukje is dat we ontdekken dat het niet uitmaakt hoeveel eigenschappen je voor God kunt gebruiken. Jonathan zorgde met twee man voor een overwinning. Ook om te ontdekken welke talenten je voor God kunt gebruiken op weg naar je doel.

Saul

Passief betekent minder actief, voor de mensen die dit misschien niet weten of als je kringleden ernaar vragen. Er wordt met passief ook bedoeld dat Saul God veel minder betreft bij het behalen van zijn doel; in het geval van Saul: de overwinning op de tegenpartij. Dit wordt ook bedoeld bij 'mensen die passief blijven' in het stukje tekst na het lezen van 1 Samuël.

Paulus

- Handelingen 17: Paulus komt in Athene aan en start niet direct met het evangeliseren maar hij gaat eerst in gesprek met zowel gelovigen als ongelovigen. Hij stapt dus niet direct op de filosofen af.
- Evangelisatie: De grote drijfveer van evangelisatie is de Heilige Geest. Hij zorgt voor de ondersteuning en misschien mogen we wel zeggen dat de Heilige Geest voor je evangeliseert. Dit is goed om te melden in de kring, want als je evangeliseert hoeft het niet vanuit jezelf te komen. In de Bijbel staan wel meerdere oproepen van Paulus en Petrus over evangeliseren. Hier twee voorbeelden voor eventuele diepgang:

1 Petrus 3: 15,

*15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. **Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.** 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goedgevoelt dan omdat men kwaad doet.*

Kolossenzen 4:5,

*5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en **benut iedere gelegenheid**, 6 en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: **vriendelijk, maar beslist.***

- Gemeente van Christus: Met deze vraag bedoelen we: Hoe gaat het met het Chr. geloof in de wereld/ Nederland/ de kerk/ JV etc.

Apollos

- In Handelingen 18 komen Priscilla en Aquila voor. Dit zijn twee leerlingen van Paulus, die hij op zijn trip door Efeze heeft ontmoet. Paulus was, toen Apollos aankwam in Efeze (West-Turkije), zelf in Antiochië (Syrië¹)

¹ Het kan ook Antiochië in Pisidië zijn, wat in Midden-Turkije ligt. Dat maakt niet zoveel uit, maar het is leuk om te weten©

Nog 83 dagen en dan is het kamp!