

Tijdens de vorige Bijbelstudie keken we hoe Jezus op Zijn reis gaande bleef. We hebben handvatten gekregen hoe wijzelf gaande moeten blijven op onze weg.

Tijdens je reis kunnen er onverwachte dingen gebeuren. Een voorbeeld hiervan is tegenslag. Vanavond gaan we aan de hand van het Bijbelboek Habakuk praten over tegenslag en kijken we hoe deze profeet daarmee omging.

### **Habakuks klacht**

Het Bijbelboek Habakuk hoort bij de serie van de kleine profeten en is geschreven door de profeet Habakuk. Naast dit Bijbelboek is er heel weinig over deze man bekend. In deze Bijbelstudie gaan we bijna het hele boek Habakuk doorlezen!

We gaan van start met het eerste hoofdstuk. Let op: Habakuk leidt zijn verhaal niet echt in, maar hij komt direct 'to the point'.

#### Lees Habakuk 1:1-6

- Wat is het probleem van Habakuk?
- Heb je ook wel eens het gevoel dat God niet lijkt te luisteren? (vers 2)
- Als God niet naar je luistert, is dat dan een vorm van afwezigheid?

Habakuk vraagt of God het lijden wil laten stoppen. Het antwoord van God is onverwacht en ongewenst; de Chaldeeën (Babyloniërs) zullen komen en het volk overheersen. Ondanks dat is Habakuk het toch wel met God eens, dat het volk het verdiend heeft.

Dat de Chaldeeën komen is een vorm van tegenslag in het leven (reis) van Habakuk en het volk.

Uit dit verhaal blijkt dat God het volk straft.

- Straft God tegenwoordig ook?
- Waarom stuurt God onheil als Hij almachtig is?
- Straft God als jij schuldig bent?

#### Lees Habakuk 1:14-17 en Habakuk 2:2-3

- Wat vraagt Habakuk aan God?
- Wat voor antwoord krijgt hij?

Uit vers 3 zou je kunnen opmaken dat God aangeeft dat je moet wachten om te kunnen begrijpen wat Gods plan is.

- Bespreek nu nog een keer de vraag waarom God onheil stuurt als hij almachtig is. Wat heeft Gods plan hiermee te maken?
- Zijn er dingen in je leven gebeurd waarvan je achteraf kunt zeggen dat dit volgens Gods plan was?

### **Omgaan met tegenslag**

Als je tegenslag ervaart in je leven, dan zoek je altijd naar een oplossing. Hoe kan dit stoppen? Of hoe moet ik nu verder? Ook Habakuk zoekt een manier om om te gaan met tegenslag.

#### Lees Habakuk 3:1-2

Hoofdstuk drie is een gebed van de profeet naar God. In de eerste verzen vraagt Habakuk om genade bij God. Hij hoopt dat God nabij is, als de oorlog met de Chaldeeën uitbarst.

- Sta jij als je bidt ook stil bij tegenslag?

- Vraag jij dan ook om genade bij God? Is dat nodig?

#### Lees Habakuk 3:8-15

Hier maakt Habakuk een voorstelling van hoe God zijn volk zou gaan redden met groot machtsvertoon.

- Wat kun je met deze woorden van Habakuk? Zijn deze woorden bemoedigend?

#### Lees Habakuk 3: 16-19

Habakuk is bang voor de tegenslagen die gaan komen. Zijn lichaam trilt en beeft, hij weet dat er een moeilijke periode gaat komen.

- Hoe gaat Habakuk met zijn tegenslagen om?
- Ben jij ook bang voor tegenslagen in je leven?
- Hoe zou je kunnen omgaan met tegenslagen?

Kenmerkend is dat Habakuk ondanks alles vertrouwt op God. Hij bidt en vraagt aan God of het goed mag komen. Uiteindelijk legt hij zich erbij neer en vertrouwt hij God dat het goed gaat komen (vers 17-19).

#### **Afsluiting**

Het boek heeft een open einde. Zijn de Chaldeeën nu werkelijk gekomen? Hoe is het verhaal afgelopen? Habakuk stopt als het ware op het punt dat de oorlog gaat uitbarsten. Zijn oplossing om met tegenslag om te gaan is vertrouwen hebben in God. Hoe het afliep is misschien voor ons niet zo van belang. God laat door Habakuks verhaal heen zien dat je op Hem mag vertrouwen dat Zijn plan goed is en dat het met jou ook goed komt!

Sluit de avond met elkaar af door voor en met elkaar te bidden. We hebben nog iets extra's hiernaast.

#### **Extra - Aanmoediging**

---

**Nog 26 dagen en dan is het kamp!**

Hier vertelt Habakuk met veel beeldspraak, wat misschien vrij lastig is om te begrijpen (hoofdstuk 2 en eerste deel van hoofdstuk 3 met name). Toch willen we je aansporen om het boek Habakuk eens helemaal door te gaan lezen. Je zal dan nog meer gaan begrijpen in welke situatie Habakuk verkeert, maar ook hoe mooi de woorden zijn aan het einde van Hoofdstuk 3!



-----  
*Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen [naar bijbelstudies@jvwest.com](mailto:bijbelstudies@jvwest.com).*

**LET OP! Deze bijsluiter is alleen bestemd voor de kringleider!**

Per kopje volgt hier wat extra informatie

**Algemeen**

In deze Bijbelstudie bespreken we het Bijbelboek Habakuk. Het is niet duidelijk wie het Bijbelboek heeft geschreven en over de profeet Habakuk zelf is ook weinig bekend. Waarschijnlijk heeft hij rond het jaar 600 voor Christus geleefd.

Het Bijbelboek is min of meer verdeeld in drie stukken. Het begint met een klacht van Habakuk en de komst van de Chaldeeën (Babyloniërs), daarna lees je over Habakuks protest en het antwoord van God. Het derde deel is een gebed van Habakuk.

**Habakuks klacht**

Zoals je misschien al gezien hebt lees je bijna heel hoofdstuk 1 van het Bijbelboek. We hebben hier expres voor gekozen, omdat er in deze verzen alleen maar wordt beschreven wat voor volk de Chaldeeën is, wat voor gevolgen zijn voor het volk en hoe erg het wel niet is dat de Chaldeeën komen.

Het volk waar over gesproken wordt is waarschijnlijk het volk van Juda.

**Omggaan met tegenslag**

Een actueel onderwerp waar je misschien met je groepje op kunt komen is:

*"Waarom stuurt God onheil als hij almachtig is?"*

Antwoord: God stuurt geen onheil, maar staat het toe. Het is niet alleen de duivel, want God speelt hierbij ook een rol aangezien Hij bij alles een rol speelt. God laat bij onheil min of meer de remmen los. Daarnaast kunnen wij het zien als onheil, maar zien wij Gods plan daar niet bij. Sommige dingen kunnen we als negatief ervaren, maar achteraf ervan zeggen dat het goed is geweest.

Toevoeging: God beproeft mensen om te kijken of ze echt geloven. In het boek Job wordt er beschreven dat Job een goede man was in de ogen van God. Toch kwam er onheil op zijn pad. God beproefde Job om te kijken of Job het niet deed voor de zegeningen van God. Dit is een goede bevestiging van het feit dat God TOELAAT dat Job ellende over zich heen krijgt. Met wat hierboven staat is in tegenspraak met de opmerking

**Extra aanmoediging**

Als laatste willen we de JV leden aansporen om Habakuk te gaan lezen. Het verhaal wordt een stuk duidelijker als je het hele boek leest. Willen jullie dit onder de aandacht brengen bij de leden?

**Afsluiting**

Kijk zelf even hoelang je aan de verschillende onderdelen tijd wilt besteden, waar kan jouw groepje het meest van leren? Vergeet niet van te voren voor je groepje te bidden, bid eventueel ook voor ieder lid persoonlijk. Het is goed om je kringleden bij God te brengen en God kan je ook helpen op de juiste manier naar iemand te kijken.