



Bijbelstudie 26 februari:
Vriendschap

Vandaag gaat onze reis naar ons doel weer verder. Zo'n reis maak je niet alleen, maar wellicht ook met andere mensen. Wie zijn nu je echte vrienden en speelt vriendschap met God ook een rol in je reis naar je doel?

Vandaag gaan we het dus hebben over vriendschap. Hoe ga je met vriendschappen om? En misschien wel de belangrijkste vraag: Heb je ook een vriendschap met God?

Je eigen vrienden

We gaan eerst eens kijken naar je eigen vrienden. Wat is een echte vriend?

- Maak voor jezelf eens een lijstje met je drie beste vrienden. Hoeveel van deze staan ook echt altijd voor je klaar als je ze zomaar zou opbellen?
- Wanneer is iets een vriendschap?

David en Jonathan

David en Jonathan zijn het voorbeeld van goede vrienden die we tegenkomen in de Bijbel.

Lees 1 Samuël 18:1-5

- Hoe ontstaat deze vriendschap tussen David en Jonathan?
- Welke kenmerken van een ware vriendschap worden er in dit gedeelte genoemd?

David en Jonathan hebben duidelijk een ware vriendschap gesloten. In vers 4 komt zelfs naar voren dat David de kleding van Jonathan draagt. In

die tijd was het delen van kleding een teken van een bijzondere vriendschap.

- Deel jij ook iets wat je vriendschap bijzonder maakt?

Gods en liefde en vriendschap

Gods liefde is zeker te vergelijken met de vriendschappen tussen mensen onderling. Wij zijn tenslotte geschapen naar Gods beeld.

Lees 1 Johannes 4:7-12

- Welke redenen worden hier genoemd om elkaar lief te hebben?

God is in al Zijn daden liefde. Omdat jij geschapen bent naar Zijn beeld is liefde de basis van wie je bent en wil je ook geliefd zijn. God kan niet zonder relaties leven, dus wij ook niet. God kan daardoor ook mensen gebruiken om jou over dingen na te laten denken.

- Op welke manier zie jij Gods hand in de vriendschappen die je hebt?
- Hoe kan jij dingen van Jezus laten zien aan je vrienden?

Vriendschap met Jezus

Ook Jezus biedt jou een vriendschap aan. We gaan eerst eens kijken hoe Jezus deze vriendschap ziet.

Lees Johannes 15:14-17

- Welke 'voorwaarden' scheidt Jezus hier voor een vriendschap met Hem?
- Ben je bereid om iets voor Hem terug te doen? Op welke manier doe je dat of zou je dat graag willen doen?

Jezus vriendschap is niet vrijblijvend. Maar Hij zegt dat wij zijn vrienden zijn en dat Hij dingen aan ons bekend heeft gemaakt. Wij kunnen dus vooral nog heel veel leren van Jezus en mogen delen in Zijn kennis.

Verder zijn er een aantal dingen die God aanbiedt in Zijn vriendschap met jou. Ten eerste genade:

Lees Efeze 2:4-8

- Wat betekent Gods genade voor jou?
- Welke plaats heeft genade in een vriendschap met God?

Genade is Gods onverdiende liefde voor jou, je kunt helemaal jezelf zijn en je hoeft geen geheimen te hebben voor Hem. God kent de 'echte jij' en houdt toch van je.

Het tweede wat God aanbiedt in zijn vriendschap met jou is waarheid:

Lees Romeinen 8:28-30

- Wat is het doel van de waarheid in een vriendschap met God?

Waarheid is wat echt is. Het beschrijft de dingen hoe ze werkelijk zijn. God is eerlijk tegen jou, Hij vertelt je wie je bent en wie Hij is. Hij wil laten zien hoe het leven is bedoeld en wil dat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Hij wil dus dat je gaat veranderen en dat je niet blijft zoals je nu bent.

Het derde wat God je aanbiedt is tijd. God heeft tijd voor je en blijft geduldig.

Lees Psalm 145:8-9

- God is geduldig met jou, maar hoe geduldig ben jij met God?
- Hoe ervaar je tijd en geduld in je eigen vriendschappen?

Afsluiting

Sluit de avond met je groepje af in gebed. Bid voor elkaar en met elkaar voor goede vriendschappen en vooral ook dat God een steeds betere vriend voor je mag worden.

Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar bijbelstudies@jvwest.com.