



Bijbelstudie 25 maart 2012  
'Genieten'

We hopen dat je inmiddels genoeg handvaten hebt om de reis met God te gaan maken. Een reis waarvan je mag genieten! Maar wat is genieten? Hoe geniet jij en wat is genieten met God?

- Beschrijf een situatie waarin jij echt hebt genoten van iets of iemand.
- Hoe komt het dat jij daar zo van hebt genoten? Waar zat 'm dat in?
- Wat zegt dit over genieten? Wat is genieten eigenlijk?

Wissel de conclusies van de derde vraag in de groep uit. Schrijf een definitie van genieten op of verzamel woorden die genieten het beste omschrijven.

- Is God voor jou de 'spelbederver' van het volop genieten of juist de 'bron'?

### **Prediker**

Prediker probeert in zijn boek te beschrijven hoe het leven op aarde er op het eerste gezicht, zonder God, uitziet. Slechts lucht en leegte, zegt hij dan. Na lang na te hebben gedacht trekt hij conclusies, die we zouden kunnen samenvatten als: Je kan pas voluit leven als je God er in je leven betreft. Vandaag lezen we wat hij te zeggen heeft over genieten.

Lees Prediker 8:15, 9:7-10, 11:9-10

- Wat valt je op in de tekst? Waarom?

Genieten moet niet een doel op zich zijn/worden. Wij weten dat ons levensdoel meer is dan genieten. Prediker geeft met de opdracht om te genieten ook een verantwoordelijkheid mee: Geniet ten volle en bedenk dat God over alles zal oordelen.

In zijn slotconclusie ( lees eventueel Prediker 12:13-14) gaat het hierover. Het is dus belangrijk om goede keuzes te maken en daarvoor heb je onderscheidingsvermogen nodig.

- Vind je dat je door het Christelijk geloof minder mag genieten?
- Wat vind je van het woord 'onderscheidingsvermogen'? Gebruik jij je onderscheidingsvermogen vaak?
- 'De wereld brengt kortstondig vermaak ('entertainment'), God brengt eindeloos geluk.' Wat vind je van deze uitspraak?

### **Bruiloft te Kana**

Lees Johannes 2:1-12

Jezus zorgt er hier voor dat aan het einde van de zesdaagse bruiloft de wijn nog overvloedig kan vloeien zodat het feestje door kan blijven gaan. En tegelijk verwijst dit teken ook naar de toekomst, zoals elk teken dat Jezus geeft eigenlijk een boodschap heeft voor toen en voor de toekomst. De wijn verwijst naar het bovenaards genieten.

Lees Matteüs 9,15 'Jezus antwoordde: 'Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.'

Jezus legt uit waarom zijn discipelen niet vasten. Wij, anno 2012, leven in de tijd dat de bruidegom er niet meer is en nu zijn we als het ware aan het 'vasten'. We kunnen nog niet zó genieten zoals God genieten bedoeld

---

Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!

heeft. Genieten op deze aarde heeft iets tijdelijks, voorlopigs en onvolmaakts. Maar Jezus zal de wijn weer laten vloeien als Hij terugkomt.

- Zie jij Jezus als iemand die 'het feestje mogelijk maakt'?
- Wanneer heb je ervaren / gemerkt dat je met God pas echt kunt genieten?
- Wanneer twijfel je wel eens of je iets 'mag'? Waar twijfel je dan over? Hoe kom je erachter of je het wil doen of niet?

### **De ware rijkdom**

Lees 1 Timotheüs 6:17-19



Alles wat je op aarde hebt ontvangen kun je zien als gaven. Je kunt van die gaven genieten, ermee goed doen en ze delen. Het gaat in dit tekstgedeelte dan vooral over de gave geld.

- Zoek deze driedeling in het tekstgedeelte.
- Rijkdom als iets onzekers. Zie jij dit ook zo?

Jezus heeft het ergens anders over schatten verzamelen op aarde en in de hemel. Dit sluit aan bij wat Paulus hier zegt dat je een fundament voor de toekomst legt -> je verzamelt eeuwige schatten in de hemel.

Met ware rijkdom kom je tot het ware leven!

God geeft je iedere dag een nieuwe dag: wie ben jij om er niet van te genieten?

### **Extra**

Lees de twee onderstaande verzen:

1 Tessalonicenzen 5:21 Onderzoek alles, behoud het goede.

Kolossenzen 3:2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

- Hoe kun je deze beide verzen in je leven toepassen zonder dat ze met elkaar botsen?

### **Afsluiting**

Dan komen we weer terug bij de definitie van genieten die je aan het begin hebt gemaakt. Kloppen de woorden nog steeds? Kun je het nu duidelijker uitleggen? Wat heb je van deze studie geleerd?

Sluit de avond met je groepje af in gebed. Dank voor de dingen waarvan jij hebt genoten de afgelopen week. Bid om een positieve levenshouding. Vraag of je steeds meer mag gaan genieten van je leven hier op aarde met God.

-----

*Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Toebereid er niet mee rond, maar praat er met iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar [bijbelstudies@jvwest.com](mailto:bijbelstudies@jvwest.com).*

---

**Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!**

**LET OP! Deze bijsluiter is alleen bestemd voor de kringleider!**

Per kopje volgt hier wat extra informatie

**Algemeen**

De Bijbelstudie is enerzijds erop gericht Bijbelstudie te doen en Gods weg met jouw leven te ontdekken, anderzijds om met elkaar in gesprek te gaan over jouw manier van genieten en hoe ver je wil/ kan/ mag gaan daarin.

**Intro**

Laat de mensen dit echt zelf opschrijven zodat ze niet elkaar napraten maar met eigen achtergrond in de studie stappen. Zorg dat je een (groot) papier met marker (of pen) hebt om de definitie van genieten op te schrijven. Vind je groepje het lastig om een duidelijke definitie te geven, dan kun je dus ook een aantal woorden schrijven die de betekenis van het woord 'genieten' het beste omschrijven, definiëren.

**Prediker**

Prediker is ontzettend boeiend boek. Misschien heb je het zelf gelezen of heb je 'iets' met bepaalde stukken eruit. Het is goed om dit met je groep te delen en zo de bijbel dichtbij te brengen → enthousiasme voor de bijbel is altijd goed (en soms nodig)!

Bij de vragen: Het is een beetje de bedoeling dat je met deze vragen uitkomt bij dingen waar mensen echt over twijfelen. Dat je uitkomt bij de 'grijze gebieden'. Wat kan nu wel, wat niet. Dronken worden of niet, achter iemands rug heen genieten of niet etc. Laat mensen zelf met dingen komen en praat er lekker over. Later komt hetzelfde thema weer terug in de vragen, dus op gegeven moment kun je zeggen: 'Laten we het nu hierbij houden, we komen er zo misschien weer op.' Of iets in die trant.

**Bruiloft te Kana**

De tweede vraag is om ruimte te geven aan mensen die vol zijn van God en genieten van God. Het gaat hier dus niet om aards genieten, maar genieten van God. Het is goed om deze kant te belichten, een kant die misschien werelds gezien niet bestaat maar zo mooi is.

Met de derde vraag komen we weer terug bij de grijze gebieden zoals we die net bij Prediker al even 'aanstipten'.

**Extra**

Mocht je snel door de studie zijn gegaan en is er nog niet genoeg discussie geweest? Dan kun je deze teksten tegenover elkaar zetten. Hebben sommige kringleden aangegeven dat ze het soms lastig vinden om hun weg te vinden in hun 'grijze gebieden', dan kun je hen aanraden de hoofdstukken 1 Tess. 5 en Kol. 3 eens te lezen en te bestuderen.

**Afsluiting**

Neem tijd om te bidden!! Niet alleen praten over God, maar ook met God. Als mensen het lastig vinden hardop te bidden, laat ze dan wat punten opschrijven (evt. in a/v het stukje bij de afsluiting). Dit kunnen ze dan hardop bidden of 'in zichzelf' bidden.

Veel zegen!