



Bijbelstudie 20 mei 2012  
'Blik op de toekomst'

## Inleiding

Onze gezamenlijke expeditie is bijna afgelopen, en daarmee komt ons persoonlijk vervolg heel dichtbij. De toekomst! Hoe zal de toekomst eruit zien? En wat willen we graag? En hoe speelt God een rol in dit alles? Vragen genoeg! Kortom; het is de hoogste tijd om eens een blik op de toekomst te werpen.

Omdat de toekomst zo vaag is, en wij er zo goed in zijn, kunnen we het niet laten: We dromen! De ene keer uit pure nieuwsgierigheid, een andere keer misschien vanuit een hoop op betere tijden.

- Wat ziet jouw ideale toekomst eruit? Wat zijn jouw dromen?
- Deel je je dromen wel eens met God? Waarom wel/niet?
- Heeft God een plaats in je toekomstplaatje? Zo ja hoe? En zo niet, waarom niet?

## Vraag en antwoord

Hoeveel toekomstplannen we ook maken, de toekomst valt niet te voorspellen. We hopen van alles maar weten eigenlijk niets zeker. En wij zijn niet de enigen. In de Bijbel worden mensen beschreven die graag meer willen weten over de toekomst.

### Lees Lucas 20: 27-38

De sadduceeën hopen door deze situatie te schetsen, Jezus uit de tent te lokken. De sadduceeën geloven zelf namelijk niet in de opstanding der doden.

- Wat is het antwoord van Jezus?
- Wat valt je op aan Zijn antwoord? Ontdek je bijzonderheden?(vers 34-38)

De sadduceeën durven nu niet veel meer te zeggen. Ze kunnen Zijn antwoord namelijk niet ontkennen. Je zou kunnen denken, zo nu zingen ze een toontje lager. De Schriftgeleerden stonden bekend als mensen die veel macht uitoefenden, en dat graag zo wilden zo houden en daarom geen kritiek duldden. Ze zagen Jezus als een gevaar voor hun eigen troon. Maar is het niet een beetje begrijpelijk wat de Schriftgeleerden denken?

## Hoezo invloed

Graag zelf de touwtjes in handen hebben is namelijk heel menselijk. Want het lijkt je zekerheid te geven, en bovendien ben je 'minder kwetsbaar en afhankelijk'.

### Lees Genesis 13:1-18

Lot kiest het mooie en vruchtbare land. Zo is hij van alle gemakken voorzien en onafhankelijk.

- Wat vind je van de keuze van Lot?
- Lot heeft gekozen. Stel dat hij na die keuze aan jou vraagt of hij goed bezig is geweest, en om advies vraagt. Hoe zou je reageren?
- Herken je jezelf in Lot en houd jij ook graag de je touwtjes in handen? Kun je een voorbeeld geven?

Lot gaat wonen bij mensen die ook hun eigen gang gaan, en veel zondigen. Later wordt hij alsnog gered door God, omdat Abraham God om

---

Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!

ontferming vroeg voor de onschuldigen in de stad. En Abraham zelf? Hij wordt door God beloond omdat hij bij alles op God vertrouwde. Lees Gods belofte voor Abrahams toekomst in Genesis 17:1-8

### **Toekomst is nu**

Abraham ziet zijn toekomst voor zijn voeten liggen, als God het voor hem beschrijft. Hij zal niet kinderloos sterven, er is toekomst. En die toekomst is nu begonnen want hij zal een kind krijgen.

Wij hebben ook toekomst als wij leven met God. Hij heeft een plan met ons allemaal, en dat plan zal meer en meer tot uitdrukking komen als je dicht bij God leeft. Kunnen we dat wel, heel dicht bij God leven? Ja! Lees 2 Petrus 1: 1-11

- Waarom is een leven dicht bij God beter?
- Vraag je God wel eens om hulp in Hem te volharden?
- En toch gaat het bij iedereen wel eens mis, hoe kan dat?

God heeft geduld met ons. Hij kent onze persoonlijkheid, en houdt van ons zoals we zijn. Het plan dat Hij met ons heeft past in ons leven, we hoeven onszelf niet te veranderen, maar ons alleen bij alles op Hem te richten. Dan begint de toekomst, want het leven met Hem houdt niet op!

### Lees Psalm 27

De vijanden en belagers zijn voor allemaal verschillend. Het kunnen bijvoorbeeld ook je zwakke plekken zijn. Soms zie je ze als vriend, en laat je je 'belagen'. Hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn er allemaal heel goed in om je bij God vandaan te houden.

- Heb jij vijanden?
- Waarom willen we de vijanden soms niet kwijt?

- Waarom is God beter?

Als we God in ons leven toelaten, dan wil God helpen onze vijanden van ons af te slaan, en of ze te leren zien als vijanden. Hoe minder vijanden, des te meer kan God in ons wonen. En dan zullen we ook meer oog krijgen voor de Toekomst. De Toekomst die nu al kan beginnen!

- Wat voor gevoel roept dit bij je op?
- Kun jij hoop/kracht putten uit psalm 27? Zo niet, help elkaar op weg.

### **Contact**

Onze toekomst zal misschien niet altijd zo fantastisch zijn zoals we droomden aan het begin van deze Bijbelstudie. Maar we mogen vertrouwen op Gods belofte dat Hij het beste met ons voorheeft, en ons stap voor stap wil leiden. Blijf daarom in contact met God in elke situatie van je leven, en houd de belofte van God in gedachten. Hij laat je niet los, laat Hem ook niet los!

### **Afsluiting**

Sluit met elkaar af en dank God dat Hij ons lief heeft, en met ons de toekomst in wil duiken.

*God will look to every soul like it's first love because He is its first love. C.S. Lewis*

-----

*Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Tob er niet mee rond, maar praat er met iemand over! Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar [bijbelstudies@jvwest.com](mailto:bijbelstudies@jvwest.com)*

---

**Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!**

---

Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!