

Heiligheid

Praat na over het praatje en het zingen.

Terugkijken op het jaar

Vul onderstaand grafiekje in. Geen grafiek is dezelfde: het is de jouwe, dus maak hem zoals je wil!



Praat over de grafieken en over het afgelopen jaar met God.
Bespreek ook hoe je het afgelopen jaar vond op JV. Wees eerlijk.

Als Bijbelstudiecommissie hopen we dat je dit jaar God beter hebt leren kennen en dat je rust bij Hem hebt gevonden. God is de beste Coach die er is, zorg dat Hij aan de zijlijn staat en leer van Hem!

Hebreeën 13:5b
Hij heeft immers zelf gezegd:
'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.'



LET OP! Deze bijsluiter is alleen bestemd voor de kringleider!

Laat je ook tijdens de voorbereiding raken door God en door Zijn Woord. God bezielt, juist op een moment dat jij de tekst leest en bij Hem komt. Hoe kort of hoe lang het ook is.

TERUGKIJKEN OP DE AVOND ZELF

De drie hoofdlijnen uit het praatje van Annebeth

1. Kan God jou leiden? Ruil jij Gods plekje op de tribune in voor een plekje aan de zijlijn?
2. Heiligheid is absolute perfectie en volmaaktheid. Gods liefde is heilig.
3. Voor een heilige God kan ik, als vies en vuil mens, alleen maar buigen.

Nb. Tribune en zijlijn slaan op het voorbeeld uit het praatje, wordt vanzelf duidelijk.

Er staat expres niets verder in de Bijbelstudie hierover om het gesprek zo open mogelijk te houden. Eventueel schrijf je deze drie punten op een A4 en leg je ze in het midden op de tafel. Of je zegt: wat vonden jullie van wat ze zei over Er zijn dan dus drie thema's om over te praten. Let op de tijd: je hebt hier ongeveer tien minuten voor. Het is ook belangrijk om terug te kijken op het jaar en je Bijbelstudiegroepje af te sluiten.

De stukjes die we hebben gelezen: Jesaja 6:1-5 en Leviticus 19:1-12.

Extra verzen over heiligheid en genade (voorbereiden): Romeinen 3:23, Kolossensen 1:19-23.

Het praatje ging vooral over de heiligheid van God en over jouw zondige positie. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het enige is maar waar alleen de focus nu op lag. Genade staat centraal in de bijbel. Let ook op de volgende tweedeling: je bent heilig door positie (by **position**) en je leeft deze heiligheid in je dagelijks leven uit (by **practice**). God houdt van je maar de manier waarop je leeft zorgt ervoor of hij je toe glimlacht of verdrietig over je is. Dit heeft echter niets met je positie te maken: God heeft je geheiligd. – dit is het vierde punt uit het praatje dat er niet in gekomen was omdat het anders te lang was -- .

TERUGKIJKEN OP HET JAAR

Als mensen het grafiek als verwerkingsvorm an sich stom vinden: zeg dat je daar met ze na de bijbelstudie wil praten, maar dat ze het nu gewoon moeten invullen!

De laatste Bijbelstudie staat vooral in het kader van evaluatie: het grafiekje is een opstap maar ook het gesprekje over de avond kan een opstap zijn naar een gesprek over het afgelopen jaar. Wees ook zelf eerlijk over de manier waarop jij God hebt ervaren het afgelopen jaar. Durf te delen waar je tegen aan liep en waarin Hij jou heeft geleid.

Het is leuk om je kringleden wat mee te geven, zo aan het einde van het jaar. Kies hier uiteraard je eigen weg in en voel je niet verplicht! En natuurlijk: veel zegen!

Nog 7 dagen en dan is er weer een kerkdienst in de Westerkerk!