

## Waar geloof jij in?

Beste JV-ers, gezellig dat jullie allemaal weer present zijn! Om meteen maar wat te verklappen, komend seizoen zijn de Bijbelstudies opgedeeld in 'blokken'. Er komt nog een tijdslijn waarmee je een mooi kijkje krijgt in de opbouw van het jaar.

Deze Bijbelstudie draait om een (verdere) bewustwording van geloof, zowel in algemene zin als in persoonlijke zin. Voel je vrij om hierover te praten en te discussiëren, alle uitspraken blijven binnen jouw groepje.

### Verkenning

- Heb jij geloof in een hogere macht?
- Als je ergens in gelooft, hoe zeker ben je daar dan van?
- In hoeverre denk je dat jouw geloof, zoals het nu is, beïnvloed is door je opvoeding?

Misschien heb je gemerkt dat het best lastig kan zijn om, wanneer je gelooft, dit in het kort uit te leggen. Om door te gaan op het christelijk geloof vindt je een praktische samenvatting in **Johannes 3: 16**. Je kunt het hier met elkaar over hebben. Wat vind je van wat hier staat? Betekent het iets voor jou persoonlijk?



"Houd uzelf niet voor de gek door alleen naar de boodschap te luisteren, breng haar ook in praktijk."

Jacobus 1:22

Het woord geloven en de manier waarop God spreekt kunnen op vele manieren tot uiting komen.

- Hoe zie jij 'geloven'?

Je kunt hierover stelling(en) bedenken en deze bespreken met de persoon naast je, of gezamenlijk in de groep. Hiervoor kun je ook quotes over het geloof nemen, die je bijvoorbeeld op internet vindt.

### Discussie

Wij vragen je om ook de volgende stellingen me elkaar te bespreken:

- Engelen bestaan niet.
- De christelijke normen en waarden zijn goed, maar verder is er geen meerwaarde aan geloven.
- God kan ook bekend staan onder de naam Allah.
- 'God' is meer een gevoel dan een echte aanwezigheid.

### Afsluiting

Het doel van deze Bijbelstudie was om voor jezelf (opnieuw?) naar boven te halen waar jij staat wat betreft geloven. Er wordt niet verwacht dat we nu met elkaar alle antwoorden hebben en alles duidelijk is, maar wel dat we elkaar als JV kunnen helpen!

Sluit met elkaar af in gebed. Vraag God om hulp en leg je/jullie twijfels aan Hem voor. Wanneer je dat graag wilt is het ook mogelijk om voor je groepje te bidden.

Drink gezellig nog wat mee in de kelder en graag tot een volgende keer!

*Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Loop er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar [johannamariavandenberg@gmail.com](mailto:johannamariavandenberg@gmail.com).*