

Verwondering, hoe dan?!

Beste JV-ers, verwonderen is het onderwerp van vanavond. Verwonderen we ons nog wel tegenwoordig en over welke dingen kunnen we ons verwonderen?

Geloven door verwondering

"De mensheid zal niet omkomen door een tekort aan informatie, maar alleen door een tekort aan waardering. Het begin van ons geluk ligt in het begrijpen dat een leven zonder verwondering niet waard is om geleefd te worden. Wat we missen is niet een wil om te geloven maar een wil om ons te verwonderen"

- Wat vind je van deze stelling?
- Moet je je verwonderen om te kunnen geloven?

Geloof in alledaagse dingen

"Telkens wanneer we op het punt staan om een glas water te drinken, denken we aan het mysterie van de schepping".....een alledaagse handeling en een verwijzing naar het allergrootste wonder"

"In je alledaagse handelingen de diepere betekenis zien en je daarover verwonderen. De liefde en wijsheid van Jezus daarin zien"

- Wat is die diepere betekenis?

Wij denken dat je je in de gewone alledaagse dingen ook kan verwonderen en je daarmee je geloof ook makkelijker kan praktiseren door er bij de alledaagse dingen ook aan te denken.

- Heb je dat wel eens geprobeerd? Om te geloven tijdens het tandenpoetsen? Of blijft het vaak bij zondag naar de kerk?
- Waarom denk je dat het belangrijk is om ook bij de alledaagse dingen aan je geloof te denken.

Job

Over Job kan ik me erg verwonderen, hoe hij alles verliest en toch trouw blijft aan God. Toch?

Lees Job 2

In de 35 hoofdstukken erna heeft Job een lang gesprek met zijn vrienden waar hij veel aan het zeuren is en nog wel gelooft in God, maar wel wil weten waarom God hem dit aandoet, want hij gelooft zelf dat hij helemaal niks verkeerd heeft gedaan.

Lees nu hoofdstuk 38,39 en 42, het is een lang stuk, maar hier geeft God zijn antwoord aan Job en ik kan me daar heel erg over verwonderen. Wat vinden jullie van dit stuk?

Afsluiting

We hopen dat jullie wat hebben geleerd over verwonderen en dit ook in jullie persoonlijke geloof zal helpen. Bid met elkaar voor groei in geloof en verwondering over alles wat God doet.

Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Loop er niet mee rond, maar praat er met iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen naar martenwien_1@hotmail.com.



"Houd uzelf niet voor de gek door alleen naar de boodschap te luisteren, breng haar ook in praktijk."

Jacobus 1:22

A stylized, handwritten-style logo for 'JV West' in blue ink.